

Voor alle toekomstige zaken en data geldt:  
Indien de HEERE wil en wij leven zullen, ...



## Meditatie

### Diensten

#### Zondag 10 november

9:30 uur: Ds. B.D. Bouman  
18:00 uur: Ds. T.A. Bakker

Monster

#### Zondag 17 november

9:30 uur: Ds. T.A. Bakker  
18:00 uur: Ds. T.A. Bakker

Bediening Heilige Doop

### Collecten

#### Zondag 10 november

1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
3. Plaatselijke diaconie

#### Zondag 17 november

1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
3. Landelijk jeugdwerk

### Kinderoppas

#### Zondag 10 november

Marianne Verweij, Jantine Roeland,  
Marlise van Dijk, Esther Schippers

#### Zondag 17 november

Jantine Advokaat, Tamara Boer,  
Marit Blokland, Welliza Lock

### Kerkgebouw

Hersteld Hervormde Kerk  
Buitendams 205  
3371 BD Hardinxveld-Giessendam  
☎ (0184) 611126

### Koster

M. van der Plas, ☎ 06-42 14 16 49  
✉ v.d.plas@kliksafe.nl ☎ (0184) 622091  
Schouw 24, 3371 HG Hardinxveld-Giessendam

### Vreugde in mijn hart

*Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als  
hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn.*

(Psalm 4:8)

Wanneer in de zomer en het najaar de rijke oogst binnengehaald is, is het in alle landen feest op de velden onder de kaalgeplukte wijnstok. Als de opbrengst goed is, zodat de schuren tot de nok toe vol zijn en de nieuwe wijn bijna niet meer in de kelders past, is de vreugde van de akkerbouwers en hun personeel zo groot dat ze haast uitbundig wordt. Het zware werk en de zorg over de mogelijkheid van een mislukte oogst zijn ze vergeten. En als zij niet nalaten om God daarvoor te danken, is het goed dat ze zo blij zijn. Want er staat: *Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien* (Ps. 126:5).

Het is echter niet goed en eerlijk als u slechts blijdschap kent over koren en most (nieuwe wijn), over een ruim inkomen, dat u een bepaalde mate van welvaart biedt, of over schatten, die de roest verteert en de mot verslindt. De rijke man uit de gelijkenis kleepte zich in fijn lijnwaad en leefde overdadig, maar van binnen was hij de allerarmste mens – zijn einde heeft het bewezen...

Aardse goederen zijn onmisbaar. Als God u die in ruime mate schenkt door uw werk te zegenen, mag u er zich over verblijden en er ook – binnen de grenzen van de matigheid – van genieten. Zeker als u gewend bent om een tiende deel van uw inkomen aan God en de armen te offeren. Maar volgens David bestaat er toch een vreugde, die meer is dan wanneer koren en most vermenigvuldigd zijn. Een vreugde, niet over de *gaven*, maar in de *Gever*, Die het licht van Zijn aangezicht over u verheven heeft in Jezus Christus.

De vrede van God in uw ziel is van hogere waarde dan schuren vol koren en kelders vol wijn, want dit kan niet van u afgepakt worden! Het blijft zelfs bij u als de oogst mislukt en de zware trossen aan de wijnstok verdrogen. Het licht van Zijn aangezicht, dat als een goedkeurende glimlach van God over u heen valt, is van veel rijkere betekenis dan een schatkamer vol goud, die vaak een bron van onrust en voortdurende angst is.

Gods vreugde in uw hart maakt alle levenspaden licht. Die vreugde helpt u om de lasten van het leven te dragen zonder er onder te bezwijken. Ze maakt u werkelijk gelukkig, ja welgelukzalig, want u wordt daardoor rijk in God. En terwijl Ezau roemt: *Ik heb veel*, antwoordt u met Jakob: *Ik heb alles* (Gen. 33:9 en 11). Want u bent een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Christus!

Ds. J.J. Knap Czn (1867-1945)



## Vraag gerust! (20)

Iemand stelde me de volgende vraag: *Wie worden er bedoeld met de zeven Geesten die voor Zijn troon zijn?*

De vragensteller zal doelen op de woorden zoals die aan het begin van de eredienst door de predikant worden uitgesproken.

Eerst klinkt het zogenoemde *votum* ("Onze hulp is in de naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken Zijner handen"). In het votum belijden we ons vertrouwen voor de dienst op de Heere alleen te stellen.

Dan volgt de *groet*, waarin de Heere Zelf Zijn gemeente begroet. In de versie die ik gebruik: "Genade zij u en vrede van Hem Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven Geesten Die voor Zijn troon zijn; en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste van de koningen der aarde". Dit is een letterlijk citaat uit Openbaring 1:4-5.

Johannes wenst daar de zeven gemeenten in Klein-Azië genade en vrede van de drie-enige God. Kijk maar; aan het begin wenst hij hun de genade en vrede van Hem Die is, en Die was, en Die komen zal. Dat is de HEERE, de Ik-zal-zijn-Die-Ik-zijn-zal, Hij Die altijd Dezelfde is: *God de Vader*.

Aan het einde wenst Johannes hun de genade en vrede van Jezus Christus, van Wie hij belijdt dat Jezus de trouwe Getuige is, Degene Die als eerste uit de dood is opgestaan en de Koning van alle koningen: *God de Zoon*. In het midden wenst hij de gemeenten de genade en vrede van de zeven Geesten die voor de troon van God zijn. Het is duidelijk dat hier bedoeld wordt op *God de Heilige Geest*.

Maar waarom spreekt hij van zeven Geesten? Er is toch maar één Heilige Geest? In het boek Openbaring worden veel getallen symbolisch gebruikt. Het getal 7 staat in de Bijbel symbool voor de volheid. Zeven Geesten duidt dus de volheid en volmaaktheid van de Heilige Geest aan. Ook op andere plaatsen in Openbaring wordt gesproken over de zeven Geesten (3:1, 4:5 en 5:6). In Openbaring 5:6 wordt uitgelegd dat de zeven horens en zeven ogen van het Lam de zeven Geesten van God zijn. Dat laat weer zien dat de Heilige Geest almachtig is (een hoorn is immers het symbool van kracht) en alwetend is, waar de zeven ogen op duiden. En dan te bedenken dat de Heere aan het begin van een kerkdienst ons, zwakke en zondige mensen, op deze manier begroet...! Hij wenst ons de genade en vrede van Zijn Geest, Die alles weet en alles kan. Van die Heilige Geest zijn we diep en steil afhankelijk. Zonder die Geest zullen we ons een oordeel zitten, zingen, luisteren. Maar die Heilige Geest wil de Heere ook in ruime mate schenken. Wat geeft dat veel verwachting voor een eredienst.

P.S. Heeft u of heb jij ook een vraag? Vraag gerust!

[predikant@hhghardinxveld-sliedrecht.nl](mailto:predikant@hhghardinxveld-sliedrecht.nl)



## Kerkenraad

### Mutaties

Cornelis en Marieke de Jong, Haarweg 10 te Gorinchem zijn overgeschreven naar de Hersteld Hervormde Gemeente van Spijk. We wensen jullie samen met Patrick, Ruther, Joanne en Coen een gezegende tijd toe in de nieuwe gemeente.

Dhr. en mw. Van Kleij - Spies, Zwaluwstraat 22, 2871BB te Bleskensgraaf zijn na beantwoording van de derde belijdenisvraag overgekomen vanuit HHG Graafstroom. We herten u en de kinderen Pieter, Rhodé en Rens van harte welkom in de gemeente.

### Doopzitting

In verband met de bediening van de Heilige Doop op zondag 17 november is er op 14 november om 20:30 uur doopzitting in de consistorie. Beide ouders worden verwacht en hen wordt verzocht het trouwboekje mee te nemen.

### Gemeenteavond 20 november (herhaald bericht)

Kerkenraad en kerkvoogdij vragen uw aandacht voor de komende gemeenteavond op woensdag 20 november. Deze avond zal voor een groot deel in het teken staan van huisvesting. De afgelopen jaren is dit onderwerp al meerdere keren aan de orde geweest tijdens de gemeenteavonden. We hebben u o.a. geïnformeerd dat er niet gekozen is voor uitbreiding van het kerkgebouw vanwege beperking in gebruiksvergunningen. Om die reden hebben kerkenraad en kerkvoogdij de afgelopen periode diverse alternatieven onderzocht. Tijdens de gemeenteavond willen we u informeren over onze toekomstvisie huisvesting en het plan om die visie te realiseren. Een belangrijk onderwerp! We rekenen daarom ook op uw en jouw komst!

Deze avond wordt niet openlijk uitgezonden. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn dan kunt u een toegangscode aanvragen om de gemeenteavond via het youtubekanaal te volgen. Stuur u in dat geval een e-mail naar: [jvanzijtveld@hhghardinxveld-sliedrecht.nl](mailto:jvanzijtveld@hhghardinxveld-sliedrecht.nl)

Er zullen ook een aantal andere korte bijdragen zijn vanuit de kerkenraad en kerkvoogdij.

De avond begint om 19:45 uur. Hartelijk welkom!

### Ontmoetingsdag Zendingscommissie

Zaterdag 7 december wordt door Zending Hersteld Hervormde Kerk de jaarlijkse ontmoetingsdag voor zendingsgeïnteresseerden belegd. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij en/of geïnteresseerd is in het zendingswerk. In de eerste plaats voor leden van de gemeente die zich afvragen of zij een roeping hebben voor het zendingswerk. Maar vervolgens ook voor ouders/kinderen van hen die werkzaam zijn in het zendingswerk of zich daartoe aangetrokken voelen, leden van thuisfrontcommissies, kerkenraden en PZC's en ten slotte alle gemeenteleden die de zending een warm hart toedragen.

Het ochtendprogramma bestaat uit twee lezingen, het middagprogramma bevat diverse workshops, gericht op verschillende doelgroepen. Daarnaast zal er digitaal con-

tact zijn met een zendingswerker. Er is gedurende de dag ruimte voor het stellen van uw vragen, contact en ontmoeting staan centraal.

U bent van harte uitgenodigd op zaterdag 7 december 2024. De dag vindt plaats op het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk, Vendelier 51-D, 3905 PC te Veenendaal.

De inloop is 9:30 uur, de dag start om 10:00 uur en wordt om 14:15 uur afgesloten, de lunch is inbegrepen. Aan deze dag zijn geen kosten verbonden, er zal wel een collecte gehouden worden ter bestrijding van de onkosten. Aanmelding voor deze dag kan via de website ([www.zhbk.nl](http://www.zhbk.nl)) of door een e-mail te sturen naar [info@zhbk.nl](mailto:info@zhbk.nl)

Aanmelden kan tot en met 2 december 2024.

Met vriendelijke groet,

Zendingsbureau Hersteld Hervormde Kerk



## Pastoraat

---

### Activiteitenagenda

- 8 nov: - De Ark
- 8 nov: - Sola Fide nachtspel
- 12 nov: - Ouderenlunch
- 13 nov: - Mannenavond
- 14 nov: - Levensbron
- 14 nov: - Gesprekskring
- 15 nov: - Regenboog
- 17 nov: - Sola Fide
- 19 nov: - Bijbelstudiekring 35+
- 22 nov: - De ark
- 22 nov: - Winterfair/zingen
- 23 nov: - HHJO jongerendag 16+



## Kerkvoogdij

---

### Opbrengsten en giften oktober 2024

De opbrengsten en giften in de maand oktober 2024 worden in een volgend kerkblad vermeld.

### Collecteopbrengsten oktober 2024

De collecteopbrengsten in de maand oktober 2024 worden in een volgend kerkblad vermeld.

**Verkoop collectemunten en/of kaarten**

Maandag 11 november 2024 van 19:15 tot 20:15 uur.  
Verkoop in het kerkgebouw.

Dinsdag 12 november 2024 van 19:30 tot 20:30 uur.  
Verkoop bij familie A. Roza, Middenveer 18 te Sliedrecht.



## Verenigingen

**Bijbelstudiekring de Levensbron**

Op donderdag 14 november hoopt de Bijbelstudiekring de Levensbron samen te komen beneden in de grote zaal in ons kerkgebouw.

Kom jij ook? De koffie staat vanaf 19:45 uur klaar.

Theo en Margreth Bakker hopen een inleiding te houden vanuit Mattheus 5:10-12.

Het thema deze avond is: *Je zult maar vervolgd worden...*  
Hartelijk welkom!

**Club de Ark**

Vrijdag 8 november is er weer club. We hopen met elkaar weer een gezellige avond te hebben.

De avond is iets korter, tot 20:00 uur. Dit in verband met het smokkelspel wat deze avond ook wordt georganiseerd.

22 november houden we geen club. Maar er is iets leuks! Een winterfair waar je naartoe kan. Er zijn leuke dingen te doen en er zijn ook lekkere dingen te koop! Dus in plaats van de club kan je met je ouders, vriendje(s) of vriendinnetje(s) gezellig daar naartoe.

We hopen jullie allemaal weer te zien!

**Zondagsschool**

Op zondag 10 november is er zondagsschool in de KWS. In alle groepen worden er dan oefenbladen uitgedeeld met kerstliederen die wij gaan zingen tijdens het kerstfeest. Zou u deze liederen ook goed met uw kind/kinderen willen leren?

De psalmen in het rooster komen tot na de kerst hiermee te vervallen.

Op zondag 17 november is er ook gewoon zondagsschool in de KWS.

Graag herinneren wij u nog aan het invullen van de kerstboekenlijst, voor wie dit nog niet gedaan heeft.

**JV Sola Fide**

Hallo jongeren, zondag 17 november en zondag 1 december is er weer JV na de avonddienst. Komen jullie ook? Een vriend of vriendin meenemen mag, graag zelfs.

We hopen de avonden in te vullen met een preekbespreking, het zingen van liederen en een leuk spel.

Tot dan! De JV leiding.

**Bijbelstudiekring (35 jaar en ouder)**

Op dinsdag 19 november hopen we, op de toren galerij, om 19:45 uur, opnieuw met de bijbelstudiekring bij elkaar te komen. Komt u dan ook weer, en neemt u hoofd-

stuk 5 'Eeuwige en tijdelijke zegen' naar aanleiding van Psalm 65 vast door?

Van harte welkom!

**Vrouwenvereniging**

Op 7 januari geven Marinda Korevaar en Alissa Bakker een bakworkshop op de vrouwenvereniging.

We gaan met elkaar trifle maken. Dat is een gebakje/toetje in een glaasje. De kosten zijn € 7,50 per persoon en kunnen op 7 januari worden betaald. Als u mee wilt doen, is het de bedoeling dat u een aanmeldstrookje bij één van hen inlevert met wat gegevens en keuzes. De formulieren zijn uitgedeeld op de vrouwenvereniging. De leden die nog geen formulier hebben kunnen er een meenemen van de tafel in de hal van de kerk. Wilt u dit strookje uiterlijk 10 december bij één van hen inleveren? Hartelijk bedankt!

**Gesprekskring**

Op donderdagavond 14 november hopen we met elkaar na te denken over Psalm 72. We zijn blij met de opkomst van de afgelopen avonden en hopen jullie weer te ontmoeten!

Na de avonddienst van zondag 24 november hopen we weer met elkaar te gaan zingen. Elke keer is het weer mooi om dit met elkaar te doen. De Psalmen en liederen mogen jullie deze keer uitkiezen. Daarvoor wordt volgende week in de app een oproepje gedaan; laat van je horen!



## Diversen

**Zendingsmiddag met Cubaanse sprekers**

Zaterdag 23 november 2024 is er van 14:00 tot 16:30 uur een zendingsmiddag van de Spaanse Evangelische Zending (SEZ) in ons kerkgebouw.

Sprekers uit Cuba: ds. J.C. Samón en ds. H. Bermúdez

Medewerking van: kinderkoor Harpe Davids, Hardinxveld-Giessendam.

Verkoopafels met opbrengst voor zending: boeken, kaarten, fruit, bloemen. Voor de kinderen is er oppas.

Jong en oud zijn hartelijk welkom!

Meer informatie: [www.sez.st/zendingsmiddag](http://www.sez.st/zendingsmiddag)

**Lectuuractie Friedensstimme**

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Kerstgroetactie van de stichting Friedensstimme.

Jaren lang hebben we bij ons in de kerk Russische Bijbels neergelegd om mee te nemen en te verzenden. Maar helaas heeft Friedensstimme opnieuw het besluit moeten nemen om geen Bijbel- of leduurpakketten te versturen. De verzendkosten zijn hoog en het risico van niet aankomen eveneens.

Wel kunnen we kaarten en traktaten versturen.

Via [www.friedensstimme.nl/kerstgroetactie](http://www.friedensstimme.nl/kerstgroetactie) kunt u uw bestelling opgeven. Dan ontvangt u per post het bestelde aantal enveloppen, voorzien van adressen van de evangelisten. Ook ontvangt u een handleiding voor het verzenden en een Russische groetenlijst. Elke enveloppe bevat een kerstkaart, waarop u een bemoedigende tekst kunt

schrijven, en twee traktaten die in het werkgebied door de evangelist uitgedeeld kunnen worden.

De envelop (tot 20 gram) kan gefrankeerd worden met 1 postzegel Internationaal (€1,80).

De actie loopt tot vrijdag 29 november 2024. Fijn als u uw bestelling tijdig doorgeeft.

De evangelisten in Rusland en de andere landen zien uit naar post uit Nederland. Zo weten ze dat er aan hen gedacht en voor hen gebeden wordt. Doet u mee?

Natuurlijk kunt u ook een bijdrage overmaken naar:

**NL26 INGB 0004 1323 34** t.n.v. Stichting Friedensstimme, onder vermelding van: Kerstgroetactie 2024.

De stichting dankt u heel hartelijk voor uw meeleven en gebed voor de broeders en zusters in de Russische en omliggende landen.

Met hartelijke groet namens Stichting Friedensstimme, familie Wemmers

### Lege flessenactie

De laatste flessenactie heeft in totaal het mooie bedrag van € 179,25 opgeleverd, iedereen weer bedankt voor het meespelen! Op vrijdag 6 december hopen we weer langs te komen, zowel in Hardinxveld als in Sliedrecht.

Als u ook mee wilt doen kunt u zich aanmelden bij Carola Lagendijk, 0634475433 of [cplagendijk@outlook.com](mailto:cplagendijk@outlook.com)

### Herinnering Ouderenlunch

Op dinsdag 12 november wordt er weer een ouderenlunch georganiseerd. U bent van harte welkom vanaf 11:45 uur.

De lunch begint om 12:00 uur en we zullen rond 13:30 uur eindigen met elkaar. De onkosten voor de ouderenlunch zijn ongeveer € 10,00 per persoon. Bij de uitgang staat een potje waar u uw bijdrage in kan doen. Het geld wat overblijft zullen we overmaken naar de kerkvoogdij t.b.v. het bouwfonds.

Opgeven kan tot en met vrijdag 8 november bij Marianne Blaak per telefoon 0629439158 ('s avonds het beste bereikbaar)/ [marianne871@hotmail.com](mailto:marianne871@hotmail.com)

We hopen op een fijne en gezellige ontmoeting met elkaar.

### Winterfair

Komt u 22 november ook gezellig langs op de winterfair?

U bent welkom vanaf 16:00 uur. Deze avond hoeft u niet zelf te koken want er is genoeg te koop, dus u kunt gezellig komen eten op de fair.

Naast het ophalen van uw bestelling zijn er nog allerlei leuke kraampjes (tip: wacht met de aankoop van kerstkaarten tot op de fair).

Er zijn activiteiten voor de kinderen en volwassenen en we hebben een gezellig kampvuurtje, waar marshmallows geroosterd kunnen worden. Om 19:00 uur zingen we met elkaar wat liederen rond het kampvuur.

We hopen op een fijne avond met elkaar.

Hulp is nog altijd welkom.

Aanmelden kan bij:

Agnes van Dijk: 0653623169

QR-code voor uw bestelling:



### Workshop toef maken voor Adullam

Creatieve mensen opgelet! Op vrijdag 29 november bent u van harte welkom om een toef te komen maken.

Een toef is een boeket of bosje bloemen/ takken ter decoratie, waar je lang plezier van kunt hebben.

Na het succes van de thuisworkshop van vorig jaar, hopen we dit jaar een workshop op locatie te verzorgen. Geen rommel in huis, maar een gezellig avondje weg. Alleen of samen met familie, vriend(inn)en, collega's creatief bezig zijn onder het genot van iets lekkers uit bakkerij De Likkepot (Maasheim).

Vanzelfsprekend gaat de toef na afloop mee naar huis.

En de opbrengst is voor Stichting Adullam.

Locatie: Westdijk 82, Mijnsheerenland.

Kosten: € 35,- inclusief. Schrijf in via;

[www.maasheim.nl/product-categorie/workshop/](http://www.maasheim.nl/product-categorie/workshop/)

en betaal op de dag zelf (PIN).

Wij hopen veel mensen te mogen ontmoeten.

### Winterfair Maasheim Adullam

Op maandag 30 december van 14:30 tot 19:30 uur hopen we weer een Winterfair te houden in en om Maasheim (Groeneweg 10 Puttershoek). Kom gezellig winkelen en lekker eten, haal uw olieballen/appelbeignets en maak een praatje met bekenden. Wij zien uit naar uw komst!

We willen u nog wijzen op onze gewijzigde parkeermogelijkheden. Helaas is het niet meer mogelijk om te parkeren op het grote parkeerterrein tegenover Maasheim.

U kunt als bezoekers **gratis** parkeren bij Recreatieoord Binnenmaas, Vrouwe Huisjesweg 1, Mijnsheerenland en wordt dan met een pendelbusje naar de verkooplocatie gebracht.

Voor meer informatie over parkeren, het bestellen van olieballen of andere artikelen: zie [www.maasheim.nl](http://www.maasheim.nl) Rond 1 december zal de webshop opengaan.

Stichting Adullam Comité Puttershoek

### Terug naar de belijdenis (2)

Al snel leek het erop dat mijn existentiële verlangen meer romantiek was dan geloof. In ieder geval werd deze droom ruw uiteengereten door de kerkelijke praktijk. Samen op Weg diende zich aan. Na 1991 kwam dit proces in een stroomversnelling. Het zoog energie weg uit de kerk. Aanvankelijk leek het hervormd-gereformeerde front zich eenparig te verzetten tegen de nieuwe kerk, maar later ontstonden er ingrijpende verschillen van beoordeling. Het zoog nog meer energie weg uit de kerk. Als geestelijke broeders zich realiseerden dat er slechts een millimeter ecclesiologisch verschil van inzicht was, kon de broederband worden bewaard. Maar het was ook wel eens anders. Dan keerde men zich niet tegen het kerkelijke proces dat hiërarchisch over de kerk werd uitgerold, maar tegen elkaar. En het bleek waar te zijn dat het slechtste in de mens op zulke momenten naar boven kwam.

Het liefst was ik meegegaan naar de nieuwe kerkelijke setting. Ik ben geen dwarsligger of ruziemaker. Misschien ben ik wel te weinig zelfbewust en eigenwijs. Daarom zoek ik niet graag de weg van de meeste weer-

stand. Vooral ging mij het volkskerkelijke karakter ter harte. Daarom heb ik alle argumenten om lid te worden van de Protestantse Kerk in Nederland gretig overwogen. Maar uiteindelijk kwam ik er in mijn geweten niet mee rond.

Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om de taal van de Leuener Konkordie een plaats te geven in mijn geloof: *'Over de verkiezing kan daarom alleen gesproken worden met het oog op de roeping tot het heil in Christus.'* En: *'Het getuigenis der Schrift aangaande Christus maakt het ons onmogelijk een eeuwig raadsbesluit Gods tot uiteindelijke verwerping van bepaalde personen of van een volk te aanvaarden.'*

De verwerping van de verwerpingsleer kon ik tot op zekere hoogte nog begrijpen. Bullinger sprak er liever niet over, en ook Dordt sprak er veel voorzichtiger over dan Luther of Calvijn. Dan nog ontkomen we er niet aan om ook het onheil in Gods hand te leggen. Maar om de verkiezing te veralgemeniseren tot de uiterlijke roeping ging nog veel verder. De dwaling van de remonstranten verbleekte hier helemaal bij, aangezien remonstranten in de tijd van Dordt wel spraken over Gods eeuwig besluit tot zaligheid. Bleef Gods heil beperkt tot de uiterlijke roeping en was er geen sprake van een 'effectual calling'? Was het dan niet Gods Geest geweest Die mij onweersstaanbaar uit de duisternis had getrokken tot Zijn licht? En nog een stap dieper; achter het werk van de Zoon en het werk van de Geest lichtte Zijn eeuwige liefde-hart voor mij op, de 'cor ecclesiae'. De belijdenis van Zijn persoonlijke liefde als bron voor de persoonlijke verzoening in de Zoon en de persoonlijke bekering door de Geest kon ik niet prijsgeven.

De notie van de 'cor ecclesiae' moge historisch discutabel zijn, inhoudelijk blijft het waar dat Gods verkiezing het hart van de kerk is. Een andere verkiezingsleer hangt samen met een andere godsleer en leidt tot een andere rechtvaardigingsleer. Ons denken over de verkiezing bepaalt ons denken over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo keerde ik terug naar de belijdenis van Dordt. Dat ligt heel subtiel. God verkiest mij niet om mijn geloof, maar tot geloof.

(wordt vervolgd)

Bron: prof. dr. W. van Vlastuin in Theologia Reformata (september 2024)



## Dankbetuiging



### Colofon

#### Predikant / Eindredacteur kerkblad

Ds. T.A. Bakker  
Buitendams 217, 3371 BD, Hardinxveld-Giessendam  
☎(0184) 750741 ✉ predikant@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

#### Scriba

J. van Zijtveld  
Wilhelminapark 50, 3361XZ, Sliedrecht  
☎(0184)449343 ✉ jvanzijtveld@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

#### Ledenadministratie

M. L. Koppelaar  
☎(0184) 418545 ✉ koppelaarhkerk@gmail.com

#### Diaconie

Rekeningnummer diaconie: NL54 RABO 0105 3218 77  
✉ diaconie@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

#### Kerkvoogdij

W. van Ballegooijen (voorzitter) ☎(0184) 614609  
A. Roza (penningmeester) ☎(0184) 422377  
A.J. Blokland (secretaris) ☎06 25 49 29 06  
✉ ablokland@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

#### Hersteld Hervormde Gemeente

##### Giessendam - Neder-Hardinxveld en Sliedrecht

Rekeningnummer: NL93 RABO 0325 0961 12  
A. Roza, Middenveer 18, 3361 TK, Sliedrecht

#### Cd's kerkdiensten

(0184) 701076 ✉ meesbos@solcon.nl

#### Charitas, thuishulpgroep

☎06-42408271  
✉ charitas@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

#### Interne Vertrouwens Persoon

☎06-10172204  
✉ internevertrouwenspersoon@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

#### Bij seksueel misbruik binnen de kerk:

☎06-81080117 (tijdens kantooruren): Meldpunt Misbruik  
✉ vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl

#### Verschijningsdatum kerkblad: vrijdag 22 november

Uiterste inleverdatum kopij:

#### Maandag 18 november 18:00 uur !!!

☎06 55917827 & 06 13882336  
✉ kerkbladhhghs@gmail.com

#### Coördinatie bezorging kerkblad

Fam. D. Versluis, Wieling 73, 3371 PC,  
Hardinxveld-Giessendam ☎(0184) 616395

#### Abonnement kerkblad

J. Duijzer ☎ 06 18265454 ✉ jduijzer@solcon.nl  
Abonnementsprijs € 22,50 per jaar

Website: www.hhghardinxveld-sliedrecht.nl

Inloggegevens: – gebruikersnaam:  
– wachtwoord: