

Voor alle toekomstige zaken en data geldt:  
Indien de HEERE wil en wij leven zullen, ...



## Meditatie

### Diensten

#### Zondag 27 oktober

9:30 uur: Ds. T.A. Bakker

18:00 uur: Ds. T.A. Bakker

#### Zondag 3 november

9:30 uur: Ds. P. den Ouden

18:00 uur: Ds. L. Treur

#### Woensdag 6 november

Dankdag

14:30 uur: Ds. T.A. Bakker

19:30 uur: Ds. C.M. Visser

#### Collecten

#### Zondag 27 oktober

1. Eredienst en pastoraat

2. Kerkvoogdij

3. Stichting in de Rechte Staat

#### Zondag 3 november

1. Eredienst en pastoraat

2. Kerkvoogdij

3. Najaarszendingscollecte

#### Woensdag 6 november

Dankdag

1. Dankdagcollecte

### Kinderoppas

#### Zondag 27 oktober

Mevr. Geerliza Stijnen, Annemarie Kool,

Esther Lommers, Manon Schippers

#### Zondag 3 november

Mevr. Dianne Roza, Liesanne Kool,

Norah van Hartingsveldt, Noach Mentink

#### Woensdag 6 november

Dankdag

Mevr. C. den Breejen, Sarina Bakker,

Liselotte van der Hoek, Annefleur van der Hoek

### Kerkgebouw

Hersteld Hervormde Kerk

Buitendams 205

3371 BD Hardinxveld-Giessendam

☎ (0184) 611126

### Koster

M. van der Plas, ☎ 06-42 14 16 49

✉ v.d.plas@kliksafe.nl ☎ (0184) 622091

Schouw 24, 3371 HG Hardinxveld-Giessendam



### Geen heil bij God

Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God

(Psalm 3:3)

Deze woorden komen voor in het morgenlied van David. Dit lied laat ons een blik slaan in Davids hart, toen hij vluchtte voor zijn opstandige zoon Absalom. Zijn leven is in die tijd een voortdurende lijdensweg. Zijn vijanden zijn talrijk geworden, zij staan openlijk tegen hem op en hebben hem in het nauw gedreven.

Zijn toestand schijnt hopeloos te zijn, zodat niet alleen velen uit de kring van de tegenpartij, maar ook uit die van Davids getrouwe vrienden zeggen dat het met hem gedaan is: *Hij heeft geen heil bij God!*

Maar de gezalfde koning zélf is vol vertrouwen op zijn God. Hoewel hij zich zeker bewust is van de hachelijke situatie waarin hij zich op het ogenblik bevindt, twijfelt hij totaal niet aan zijn redding. Integendeel! In vast geloof roept hij hij het uit – tegen de dreigende gevaren in: *Doch Gij, HEERE, zijt een Schild voor mij, mijn Eer, en Die mijn hoofd opheft. (...) Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks!*

Geloven in het donker – David laat u zien wat dit is.

Kijk, het is niet zo moeilijk om de Heere te loven als uw weg over rozen gaat en uw leven uit enkel feestdagen bestaat. Maar in moeite zal pas ten volle blijken of uw geloof werkelijk zo krachtig in u is dat het u voor morren en opstandigheid bewaart en u ook in de de dag van het kwaad overeind houdt. God heeft er een doel mee als Hij de zon in uw leven laat ondergaan. Als Hij allerlei zorgen om u heen laat opkomen, zodat ze overal om u heen zijn en u geen kier meer ziet om te ontsnappen – dan is Hij niet willekeurig bezig. Als Hij het tot het uiterste laat komen, er geen meel meer in de kruik is en geen olie in de fles, dan doet Hij dat niet om Zijn kinderen te plagen!

Dit gebeurt om de oprechtheid van uw geloof te beproeven, zodat het als zuiver goud uit de hete smeltkroes tevoorschijn zou komen. Mensen kunnen aan uw redding wanhopen. Zelfs de mensen die het dichtst om u heen staan, kunnen fluisteren dat het een verloren zaak is: *Hij heeft geen heil bij God!* Maar u zult zelf, net als David, met uw stem roepen tot de Heere op de berg van Zijn heiligheid. Hij heeft u in lichamelijke en geestelijke nood al vaak verhoord. Hij zal het op Zijn tijd opnieuw doen, en u laten zingen: *Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk!*

Ds J.J. Knap Czn (1867-1945)



## Vraag gerust! (19)

Naar aanleiding van de preek van zondagavond kreeg ik de volgende vraag binnen:

*God is rechtvaardig en straft dus maar één keer. Jezus stierf voor al onze zonden. Ook voor Davids zonden. Maar David wordt wel door de Heere gestraft in zijn leven. Het lijkt erop dat God dus twee keer straft bij David. Het kan toch niet zo zijn dat David iets van de straf krijgt en Jezus de rest van zijn zonden draagt? Hij is een volkomen Zaligmaker van al onze zonden.*

Ik geef deze vraag voorrang ten opzichte van andere vragen die op de plank liggen, omdat de preek van zondagavond wellicht nu nog vers in ons geheugen ligt.

De vragensteller heeft goed begrepen wat ik bedoelde te zeggen. Vanuit Psalm 38 stelde ik dat David, de dichter van deze Psalm, door God gestraft werd. De les daaruit is dat God de zonden van Zijn kinderen in dit leven kan straffen. Ik geef toe, dat lijkt in strijd met Gods rechtvaardigheid. Immers, er is toch al betaald door Christus?

Ja, als we in Christus gevonden worden, mogen we weten van de volkomen vergeving van onze zonden door het bloed van Christus. Maar... we blijven zondaren. Tot onze laatste snik!

En hoe reageert God op de zonden van Zijn kinderen? Zijn die soms minder erg omdat Christus ervoor heeft geboet? Integendeel!

Hebben die geen gevolgen meer voor de relatie tussen Hem en Zijn kind? Zeker wel!

God vertoornet Zich verschrikkelijk over onze zonden. Zo staat het in het antwoord van de Heidelberger Catechismus dat zondagavond aan de orde was (antwoord 10). En er staat niet bij dat dat niet meer geldt voor Gods kinderen. Wij maken God elke dag vertoornend, zegt de reformator Calvijn.

En het is inderdaad niet zo dat Jezus een 'deel' van onze zonden draagt en wij een ander deel. Daar heeft de vragensteller gelijk in. Dan denken we veel te kwantitatief over de zonde: alsof het een optelsom is.

Hij droeg het kluwen van mijn zonden. De zonden die ik deed, die ik doe en die ik zal doen. Hij droeg het weg. En toch kan God ons in dit leven straffen. Want die kinderen van God zijn geen beste kinderen. Ze moeten wel worden opgevoed. En het is Gods pedagogiek om Zijn leerling-kinderen soms in dit leven te laten voelen dat ze gezondigd hebben. Nu zijn we er. Dat is het.

God de Vader vindt het niet mooi om Zijn kinderen te straffen. Toch doet Hij het, opdat Zijn kinderen deel zullen krijgen aan Zijn heiligheid. Dát was ook Zijn doel met David. Dat is Zijn doel met ons. Als het in ons leven tegenloopt, mogen we bedenken: 'God is met mij bezig. Misschien is er iets wat Hij moet aanpakken.' En als we

kunnen bedenken wat het is, moeten we ons daarvan bekeren - in Gods kracht. En als we het niet kunnen bedenken, kunnen we bidden of onze ogen geopend mogen worden voor datgene wat we niet zien. En altijd mogen we ons overgeven aan onze getrouwe Vader in het besef: "Veel zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit alle die redt hem de HEERE" (Psalm 34:20).

P.S. Heeft u of heb jij ook een vraag? Vraag gerust!  
[predikant@hhghardinxveld-sliedrecht.nl](mailto:predikant@hhghardinxveld-sliedrecht.nl)



## Kerkenraad

### Dankdag voor gewas en arbeid

Op woensdag 6 november hebben we onze jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. Op deze dag komen we als gemeente twee keer bij elkaar om de Heere te danken voor al Zijn weldaden aan ons bewezen. En wat zijn dat er veel! Soms kan het helpen even te denken aan grote delen van de wereldbevolking, die drinkwater moet missen, een schamel hutje hebben om in te wonen, zich onveilig voelen vanwege een voortdurende oorlog, geen Bijbel hebben, etcetera!

Kijk dan eens naar wat wij hebben gekregen. Dan word je toch klein voor de Heere? Wat is Hij het dan waard om gedankt te worden. Probeer u de diensten bij te wonen?

's Middags zal onze predikant aansluiten bij het schoolthema en preken over 1 Kronieken 29.

Gezegende dankdag gewenst!

### Catechisatie

De komende twee weken is er geen catechisatie in verband met de herfstvakantie en de dankdag. Op 11 november hopen we elkaar weer te zien.

### Mutatie

Mw. A.M. Ritmeester-Blok verhuist 8 november van Parallelweg 68 Hardinxveld-Giessendam naar Den Bogerd 23, 3371 AM Hardinxveld.

We wensen haar een goede en gezegende tijd toe in de nieuwe woning.

### Najaarszendingscollecte 3 november

'We zijn ouder geworden, maar we zijn nog niet volwassen!' Aldus een van de voorgangers van de RPC in Malawi die we afgelopen augustus tijdens ons bezoek spraken.

Hij benadrukte verder in een paar zinnen het belang van het doorzetten van de ondersteuning van onze kerk aan de RPC. Niet alleen op financieel vlak, maar zeker ook op geestelijk gebied. Om zo de kerk te mogen bouwen en te mogen dienen. Daar op het platteland van Malawi waar honger en armoede heerst, daar waar mensen in onzekerheid leven. Daar waar ook de Islam om zich heen grijpt, ook daar ja. Maar ook daar waar het Woord in kleine kerkes aan jong en oud mag uitgelegd worden. Het Woord

wat op de zondag ervoor zo sprak van de 'geraakte' die door zijn vrienden via het opengebroken dak voor de voeten van Jezus werd neergelaten. Omdat zij wisten dat bij Hem genezing en vergeving van zonden te vinden is. De gemeente mocht het horen, bij Christus is heil te vinden! Hij is het Lam dat de zonden der wereld wegneemt!

En juist dit eenvoudige, maar o zo diepe en troostvolle Woord mag klinken op de zendingsvelden. In Malawi, in Suriname en overal waar het Hem behaagt!

Waarom? Opdat er mensen tot het geloof mogen komen in Hem alleen. Opdat er straks een volk zal staan voor de troon en het Lam. Een grote schare die niemand tellen kan, uit alle natie en geslachten en volken en talen. Om Hem te aanbidden! Eeuwig en voor altoos.

Daarom mag, nee móét het werk van de zending doorgaan. En daarom de vraag aan u om uw gave, maar bovenal om uw gebed voor dit zo noodzakelijke werk!

### **Collecte aankondiging Stichting Gave 23 november**

De Jongeren Organisatie van de Hersteld Hervormde Kerk (HHJO) heeft de aftrap gehad van de Landelijke Actie ter ondersteuning van het werk van de stichting Gave.

Daarom willen we als diaconie deze collecte ten behoeve van de stichting Gave van harte bij u aanbevelen, en hopen en bidden dat dit mag bijdragen aan het werk voor deze bijzonder kwetsbare en ontheemde mensen.

Stichting Gave verlangt ernaar dat vluchtelingen in Jezus' naam gezien en geliefd zijn en thuiskomen, bij mensen en bij God. Concreet faciliteert stichting Gave dat kerken en christenen Gods liefde kunnen delen met vluchtelingen zodat zij innerlijke rust vinden, zich (weer) volwaardig mens kunnen voelen en zo de kracht hebben een nieuwe toekomst op te bouwen, wetende dat er een eeuwige toekomst is bij God.

Stichting Gave heeft uw gift hard nodig. Zij wil blijven werken aan een netwerk van christenen dat de vluchtelingen die in Nederland zijn met open armen ontvangt door zich in te zetten bij taallessen, Bijbelstudies, kinderkampen, jongerenwerk, interculturele evangelisatie en conferenties.

Om dit werk mogelijk te blijven maken heeft stichting Gave de financiële steun van kerken hard nodig. Een gift aan Stichting Gave doet er ontzettend toe!

Voor meer informatie zie onze website: [www.gave.nl](http://www.gave.nl)

### **Activiteitenagenda**

26 okt: - Strandwandeling

2 nov: - Spelletjes avond

4 nov: - Oud ijzer

5 nov: - Tryfena

6 nov: - Dankdag

8 nov: - De ark

8 nov: - Sola Fide nachtspel



## **Pastoraat**



## Kerkvoogdij

### Opbrengsten en giften september 2024

Via ouderling Kroon is € 50 ontvangen voor de kerkvoogdij.

De kerkjes bij de uitgang hebben in september € 273,70 opgebracht.

De collecte tijdens het Heilig Avondmaal d.d. 8 september j.l. bracht € 646,75 op en de collecte tijdens de Bijbellezing d.d. 11 september j.l. € 193,95.

De collecte tijdens de gemeentedag heeft maar liefst € 1.529,55 opgebracht.

De opbrengst van de collectebusjes in de hal was in het 3e kwartaal van 2024 € 641,50 en de opbrengst voor het verjaardagfonds was in het 3e kwartaal van 2024 € 433,25.

### Collecteopbrengsten september 2024

1. Eredienst en pastoraat (begroot € 845,- per (zon)dag)
2. Kerkvoogdij (begroot € 810,-per (zon)dag)
  - 3a. Opleiding predikanten
  - 3b. Fonds noodlijdende gemeenten en personen
  - 3c. Bonisa Zending
  - 3d. Plaatselijke diaconie
  - 3e. Pastoriefonds
  - 3f. Plaatselijke diaconie

1.	€ 4.859,35 (€ 972,- per (zon)dag)
2.	€ 4.767,60 (€ 953,- per (zon)dag)
3a.	€ 1.076,46
3b.	€ 1.029,21
3c.	€ 671,75
3d.	€ 990,41
3e.	€ 1.103,91
3f.	€ 979,21

Allen hartelijk dank voor uw gaven!

### Verkoop collectemunten en/of kaarten

Maandag 11 november 2024: 19.15-20.15 uur.

Verkoop in het kerkgebouw.

Dinsdag 12 november 2024: 19.30-20.30 uur.

Verkoop bij familie A. Roza, Middenveer 18 te Sliedrecht.



## Verenigingen

### Zondagsschool

Op zondag 27 oktober is er geen zondagsschool i.v.m. de herfstvakantie.

Op zondag 3 november is er wel zondagsschool en hopen wij jullie allemaal weer te ontmoeten in de KWS.

We gaan dan een begin maken met het oefenen voor het kerstfeest. Komen jullie allemaal!?

**Oproep aan alle kinderen van de gemeente!**

Op 2e kerstdag hopen we met elkaar het kerstfeest te vieren, samen met de kinderen van de zondagsschool.

Ben jij muzikaal..? Bespeel jij een instrument..?

Dan kan jij je vanaf nu opgeven! Het zou fijn zijn als je al minimaal 1 jaar een instrument bespeelt, en alle noten beheerst.

De plaatsen achter de piano en orgel zijn al bezet.

Ik zie je reactie graag tegemoet op: 0636500656 of mail naar: [kjalock1982@kpnmail.nl](mailto:kjalock1982@kpnmail.nl)

**Club De Ark**

Hoi jongens en meisjes, op 1 november is er geen club, want jullie hebben herfstvakantie.

Maar 8 november is er wel weer club! Deze avond stoppen we iets eerder, om 20:00 uur i.v.m het nachtspel (zie het vorige kerkblad van 11 oktober).

Wij hopen jullie dan weer allemaal te zien! Fijne vakantie! Een aantal hebben de contributie van €8,- voor dit seizoen betaald, heel fijn! Als dit nog niet gedaan is, graag overmaken naar **NL08RABO 03 99 38 73 23** t.n.v. H. Bos. Bedankt!

**Club de Regenboog**

Hopelijk zien we jullie allemaal vanavond 25 oktober weer. De avond begint om 19:00 uur. We gaan die avond dan echt starten met het themaboekje Kiezen!

De daarop volgende clubavond is 15 november. We hopen met elkaar te gaan bowlen. Je wordt om 18:30 uur bij de kerk verwacht, en we zijn rond 20:30 uur weer terug bij de kerk.

Graag horen we via scipio/WhatsApp of je mee hoopt te gaan.

Tip voor de ouders: Als u in de Scipio-app lid wordt of bent van de groep 'club de Regenboog', kunnen we u makkelijker bereiken met laatste info!

**Evangelisatie**

Binnenkort is het (helaas) weer Halloween, een feest dat erg in opkomst is in Nederland en ook onze dorpen niet meer voorbijgaat. Optochten waarin de duisternis centraal staat, trekken misschien ook wel langs (jo)uw deur.

Een mooie kans om te laten zien dat we als christenen voor Hallolight staan: Licht ín de duisternis. Jezus zei het over Zichzelf. God de Vader schiep het licht: "Daar zij licht! En daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was." Goed om in gesprekken, die misschien spontaan over Halloween ontstaan, het Licht te noemen dat gekomen is in de duisternis.

Houd de deur niet dicht als ze aanbellen, maar pak de kans om ze vriendelijk iets mee te geven van het evangelie. Denk bijvoorbeeld aan het meegeven van een boekje. Wij hebben geschikte boekjes van de IKC op voorraad! Schrijf op (jo)uw raam met een raamstift de tekst: "Jezus is het Licht van de wereld!" Genoeg mogelijkheden en aan-

knopingspunten. Laagdrempelige meegeefboekjes ontvangen die geschikt zijn voor niet-kerkelijke kinderen? Vraag ze aan via één van ons of via

[evangelisatie@hhghardinxveld-sliedrecht.nl](mailto:evangelisatie@hhghardinxveld-sliedrecht.nl)

**Diversen****Mars voor het leven**

Even een herinnering: Zaterdag 16 november is er weer een mars voor het leven in Den Haag.

Aangezien er nog niet veel aanmeldingen zijn, meld je aan op: <https://www.schreeuwomleven.nl/busvervoer/aanmelden-vervoer-alblasserwaard/>

**Ouderenlunch**

Op dinsdag 12 november wordt er weer een ouderenlunch georganiseerd.

U bent van harte welkom vanaf 11:45 uur.

De lunch begint om 12:00 uur en we zullen rond 13:30 uur eindigen met elkaar.

De onkosten voor de ouderenlunch zijn ongeveer €10,00 p.p. Bij de uitgang staat een potje waar u uw bijdrage in kan doen.

Het geld dat overblijft, zullen we overmaken naar de kerkvoogdij t.b.v. het bouwfonds.

Opgeven kan tot en met vrijdag 8 november bij Marianne Blaak per telefoon 0629439158 ('s avonds het beste bereikbaar)/ [marianne871@hotmail.com](mailto:marianne871@hotmail.com)

We hopen op een fijne en gezellige ontmoeting met elkaar.

**Reformatieherdenking 2024**

Op vrijdag 25 oktober vindt de jaarlijkse interkerkelijke Reformatieherdenking plaats.

In deze dienst gaan dominee H.C. Bezemer en dominee T.A. Bakker voor en leveren meerdere jongeren een bijdrage.

Thema : 'Leven uit Gods beloften'

Locatie : Grote Kerk te Sliedrecht

Aanvang : 19:30 uur

De collecte is bestemd voor de Spaanse Evangelische Zending (SEZ).

Wij nodigen jongeren en ouderen van harte uit voor deze avond!

Namens het SEZ-comité, P. van den Boogaard

**Winterfair**

Op vrijdag 22 november houden wij van 16:00 – 20:00 uur een winterfair! Deze zal plaatsvinden op het plein naast de kerk. Zoals u in de vorige kerkbode heeft kunnen lezen hopen we ook een aantal acties te bundelen. De opbrengst van deze fair is voor het bouwfonds.

**Bestelformulier**

Op deze flyer welke bijgevoegd is bij dit kerkblad, vindt u op beide zijden de bestellijst. Hierop staan zalm, worst, soep en groente & fruit. Er zijn veel verschillende soorten, voor elk wat wils. Daarnaast zijn er verschillende leuke actiepakketten samengesteld. Mogen we op uw/jouw steun rekenen? Graag zien we uw/jullie bestelling tegemoet.

**Sponsoring**

Om de winterfair zo gezellig en warm mogelijk te maken willen wij 8 grote tenten plaatsen. Om de kosten te drukken zijn wij opzoek naar ondernemers / mensen die een tent willen sponsoren! De tenten worden gehuurd en de kosten zijn €100.- per tent. Wie wil er een grote tent sponsoren? De wand achter de kraan mag u gebruiken voor reclame van uw bedrijf! Wij zijn nog opzoek naar 5 sponsoren!

**Hulp nodig**

Tot slot zoeken wij nog enkele sterke mannen die mee willen helpen bij het afbreken van de tenten. Wie komt ons helpen? Aanmelden kan bij: Agnes van Dijk 0653623269 / fam.v.dijk@solcon.nl

**Dankbetuigingen****Colofon****Predikant / Eindredacteur kerkblad**

Ds. T.A. Bakker  
Buitendams 217, 3371 BD, Hardinxveld-Giessendam  
☎(0184) 750741 ✉ predikant@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

**Scriba**

J. van Zijtveld  
Wilhelminapark 50, 3361XZ, Sliedrecht  
☎(0184)449343 ✉ jvanzijtveld@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

**Ledenadministratie**

M. L. Koppelaar  
☎(0184) 418545 ✉ koppelaarhkerk@gmail.com

**Diaconie**

Rekeningnummer diaconie: NL54 RABO 0105 3218 77  
✉ diaconie@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

**Kerkvoogdij**

W. van Ballegooijen (voorzitter) ☎(0184) 614609  
A. Roza (penningmeester) ☎(0184) 422377  
A.J. Blokland (secretaris) ☎06 25 49 29 06  
✉ ablokland@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

**Hersteld Hervormde Gemeente****Giessendam - Neder-Hardinxveld en Sliedrecht**

Rekeningnummer: NL93 RABO 0325 0961 12  
A. Roza, Middenveer 18, 3361 TK, Sliedrecht

**Cd's kerkdiensten**

(0184) 701076 ✉ meesbos@solcon.nl

**Charitas, thuishulpgroep**

☎06-42408271  
✉ charitas@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

**Interne Vertrouwens Persoon**

☎06-10172204  
✉ internevertrouwenspersoon@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

**Bij seksueel misbruik binnen de kerk:**

☎06-81080117 (tijdens kantooruren): Meldpunt Misbruik  
✉ vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl

**Verschijningsdatum kerkblad: vrijdag 8 november**

Uiterste inleverdatum kopij:

**Maandag 4 november 18:00 uur !!!**

☎06 55917827 & 06 13882336

✉ kerkbladhhghgs@gmail.com

**Coördinatie bezorging kerkblad**

Fam. D. Versluis, Wieling 73, 3371 PC,  
Hardinxveld-Giessendam ☎(0184) 616395

**Abonnement kerkblad**

J. Duijzer ☎ 06 18265454 ✉ jduijzer@solcon.nl

**Abonnementprijs € 22,50 per jaar**

**Website:** www.hhghardinxveld-sliedrecht.nl

**Inloggegevens:** – gebruikersnaam:  
– wachtwoord: