

Voor alle data geldt;
Zo de HEERE wil en wij leven.



Meditatie

Diensten

Zondag 19 maart **5e Lijdenszondag**
9:30 uur: Kand. A. van Duijn Katwijk
18:00 uur: Kand. W. Kos Huizen

Zondag 26 maart **6e Lijdenszondag**
9:30 uur: Ds. L. Groenendijk Oud Beijerland
18:00 uur: Ds. P. de Vries Nunspeet

Collecten

Zondag 19 maart
1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
3. GDC Noodhulp en rampenfonds

Zondag 26 maart
1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
3. Plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Zondag 19 maart
Mevr. A. Bons- Kwakernaak, Liesanne Kool, Sophie Nieuwenhuizen

Zondag 26 maart
Mevr. A. de Waal- Hermet, Esther Schippers, Marit Blokland

Kerkgebouw

Hersteld Hervormde Kerk
Buitendams 205
3371 BD Hardinxveld-Giessendam
☎ (0184) 611126

Koster

M. van der Plas, ☎ 06-42 14 16 49
✉ v.d.plas@klikSAFE.nl ☎ (0184) 622091
Schouw 24, 3371 HG Hardinxveld-Giessendam

Gethsemané - de hof der olijven

De hof Gethsemané neemt in de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus een belangrijke plaats in. Daar immers heeft de Heere Jezus in de nacht van het verraad gebeden, daar is Hij gevangen genomen en gebonden en vandaar heeft men Hem weggevoerd naar Jeruzalem om „berecht" te worden. Daarom is een bezoek aan de plaats die men aanwijst als de hof Gethsemané niet alleen boeiend maar ook ontroerend.

De evangelisten vertellen ieder op hun eigen wijze wat er na de inzetting van het Avondmaal in die nacht is gebeurd. Ze zeggen echter allemaal dat de Heiland met Zijn discipelen naar de hof Gethsemané ging. In de zomer hadden veel inwoners van Jeruzalem de gewoonte om tegen de avond naar buiten te gaan, naar hun landgoed in de omringende bergen om daar dan de nacht veelal buiten door te brengen.

Zo ging de Heere Jezus met Zijn discipelen 's avonds meestal naar Bethanië, waar ze steeds welkom waren in het huis van Lazarus, Martha en Maria.

Bethanië lag niet zo ver weg. Men kan het immers ook thans nog vinden aan de andere kant van de Olijfberg. Maar wilden ze zover niet meer gaan, dan moeten ze vaak gebruik gemaakt hebben van de vriendelijke aanbieding, die de eigenaar van Gethsemané hun had gedaan om daar te overnachten en een rustplaats te zoeken onder de olijfbomen. Het was er immers heerlijk koel onder die bomen. En het was dan ook een plaats die al de discipelen goed kenden, ook Judas, zodat hij de soldaten die kwamen om de Heere Jezus gevangen te nemen daarheen kon leiden.

Wanneer we even naar de evangelisten luisteren hoe het na de instelling van het Heilig Avondmaal is gegaan, dan horen we bij Mattheüs, dat de Heere Jezus met Zijn discipelen naar de Olijfberg ging en vandaar naar Gethsemané. Bij de evangelist Marcus kunnen we hetzelfde lezen. Lukas noemt echter wel de Olijfberg, maar spreekt niet van de hof Gethsemané. En Johannes vertelt hoe de Heiland met Zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron ging, waar een hof was. De evangelisten vullen elkaar dus bijzonder goed aan zodat we de hof Gethsemané kunnen zoeken op een beperkt terrein aan de voet van de Olijfberg. De Kedron immers stroomt tussen de Tempelberg en de Olijfberg door.

Wanneer de Heiland de Kedron is overgestoken, zoals Johannes vertelt, en men van de Olijfberg is afgedaald zoals de andere evangelisten ons meedelen, dan moet de hof Gethsemané wel gezocht worden aan de voet van die berg. Daar wordt dan ook nu de plaats aangewezen waar de Heere Jezus naar toe is gegaan uit de zaal van het Laatste Avondmaal om er te bidden. Daar is de Heere Jezus verra-

den en gevangen genomen. Men heeft in de loop van de eeuwen nogal verschil van mening gehad over de precieze plaats. Maar dat is ook voortgekomen uit het feit dat men reeds vroeg onderscheid ging maken tussen de plaats waar de Heere Jezus gebeden heeft en waar Hij verraden werd en gevangen genomen, een onderscheid dat toch eigenlijk geen grond vindt in de Bijbel. Daar wordt immers wel gezegd dat de Heiland Zijn discipelen op een bepaalde plaats achterliet om met drie van hen de hof verder in te gaan, maar waar geen sprake is van verschillende plaatsen.

Wanneer men nu de hof Gethsemané binnengaat moet men een poortje door dat „omweven“ is met prachtige en overstelpend bloeiende bougainville. En vanzelfsprekend wordt ons oog terstond geboeid door de eeuwenoude olijfbomen, die men hier vindt. Men vertelt dat ze wel meer dan acht eeuwen oud kunnen zijn. Eigenlijk zijn het zo op het gezicht geen bomen meer. Ze lijken veel meer op grillige rotsen. En toch spruiten uit die olijfbomen nog takken die leven. Men heeft wel ondersteld dat deze bomen nog zouden stammen uit de dagen van de Heere Jezus. Plinius, de Romeinse geleerde en bioloog uit de dagen van de Heiland schreef reeds: „Olijfbomen sterven niet“. En wanneer ze met rust gelaten worden kunnen ze ook wel drieduizend jaar oud worden. Waarschijnlijk zijn echter de olijfbomen die getuige zijn geweest van de geweldige strijd van de Heere Jezus toen „Hij droevig en zeer beangst“ begon te worden tijdens de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar zeventig geveld. Maar zo schreef iemand, dan zijn de oude bomen van nu zeker de kinderen van de bomen, die getuige waren van de worstelstrijd van de Heiland in deze hof.

Reeds vroeg heeft men een kerk gebouwd op deze plaats waar de Heiland vertoefd heeft vlak voor Zijn lijden in engere zin, en waar Hij zo eenswillend met de Vader was ondanks de bange weg die Hij gaan moest: „Doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt“.

Uit een geschrift van een zekere Etheria, die in het jaar 390 een bezoek bracht aan het heilige land en die daarvan voor haar medezusters in een klooster een reisverslag maakte, wordt ons duidelijk dat reeds in vroege tijden de plaats van de zielestrijd van de Heere Jezus hier wordt aangewezen. Ze schrijft o.a.: „Op de avond van Witte donderdag ging de bisschop met zijn gelovigen hier naar een mooie kerk en vandaar naar de plaats waar de Heere Jezus gebeden heeft“. Er stond derhalve in de vierde eeuw een kerk in de hof van Gethsemané. In de zevende eeuw hebben de Perzen die kerk echter verwoest. Op de resten ervan hebben de kruisvaders een kapel gebouwd ter nagedachtenis aan de gebedsworsteling van de Heiland in de olijvenhof. De opgravingen die hier gedaan zijn, hebben de resten aan het licht gebracht. van de mooie kerk, die Etheria in haar reisverslag noemt, maar ook van de kapel van de kruisvaarders.

Sedert 1924 staat hier echter „de kerk van de volkeren“, die ook wel genoemd wordt „de kerk van alle naties“. Het is een prachtige kerk waarin allerlei zinnebeelden van de gebedsstrijd van de Heere Jezus te zien zijn. Er valt een schemerig licht naar binnen doordat de vensters

van albast zijn gemaakt. Die vensters zeven het licht en handhaven daarmee in de kerk de sfeer van die avond toen de Heere Jezus na de instelling van het Heilig Avondmaal naar Gethsemané ging met Zijn discipelen.

De talrijke koepels van het plafond zijn beschilderd met sterren en olijftakken. Zo wordt hier de sfeer van de nacht opgeroepen toen de Heiland in de hof was. Maar voor het altaar vinden we een stuk onbedekte rotsbodem. Dat moet dan de plaats geweest zijn waar de Heere Jezus ter aarde viel: En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan. Doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt (Matth. 26 : 39).

Hier komt de zwaarte van het lijden op Hem af, nu Hij Zijn ziel tot een schuldoffer moet stellen voor de zonde van Zijn volk. Hier wordt Hij het Lam Gods waarvan de profeet Jesaja gesproken heeft: Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de Heere heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. Als dezelve geëist werd toen werd Hij verdrukt, doch Hij deed Zijn mond niet open; als een Lam werd Hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open (Jesaja 53 : 6 en 7). Een zware strijd is aan Zijn overgave voorafgegaan. Bij Lukas lezen we: En in zware strijd zijnde bad Hij te ernstiger. En Zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds, die op de aarde afliepen." Hier kwam ook de engel tot Hem om Hem te versterken, een engel Hem gezonden van de Vader.

De hof van Gethsemané moet vroeger wel veel groter zijn geweest dan thans nog te zien en te vinden is. Niet voor niets draagt deze berg de naam Olijfborg. Ze moet voor het grootste deel wel met olijfbomen bedekt geweest zijn. Buiten de hof van nu wijst men dan ook de plaats van de gevangenneming aan. Dat kan goed wezen, aangezien de Heere Jezus een eind de hof is ingetrokken en later weer naar Zijn discipelen is teruggekeerd. De „grot van het verraad“ moet wel precies zo in de dagen van de Heere Jezus bestaan hebben. Hier werden de olijven geperst. En hier kan men nog de kanaaltjes zien waarlangs de olie uit de pers naar het ondergrondse reservoir liep.

Deze grot moet wel het centrum van de hof Gethsemané zijn geweest. De naam komt immers van Gat Shemanim en dat woord betekent: oliepers. Hier is de Heere Jezus ook geperst. Hier begon Zijn bloed te vloeien tot reiniging van de zonde van Zijn volk. Meer dan anders nog moeten we luisteren naar de boodschap van het evangelie: „Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt“. Het uur van Zijn lijden en sterven aan het kruis is nu vlak bij. Zie Hem daar gaan, die Borg en Middelaar, gebonden opdat een ieder die in Hem gelooft vrij zou worden, eeuwig vrij.

Wijlen ds. A. Vroegindewij
(Bron Gereformeerd Weekblad)

**Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar
heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij
ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
(Romeinen 8: 31b & 32)**



Kerkenraad

Bevestiging en intrede ds. T.A. Bakker

De afgelopen weken is er overleg geweest over de overkomst van de familie Bakker. De verhuizing zal in de meivakantie plaatsvinden.

De bevestigings- en intrededienst zijn vastgesteld op zondag **7 mei** om respectievelijk **9.30 uur** en **14.30 uur**. De bevestigingsdienst zal geleid worden door ds. J.C den Ouden uit Sint Maartensdijk. De komende weken zullen allerlei praktische zaken geregeld worden, t.z.t. hopen we u aanvullende informatie te kunnen geven.

Bediening Heilige Doop

Op zondag 2 april zal tijdens de morgendienst de Heilige Doop bediend worden. De voorganger tijdens deze dienst is ds. N. den Ouden uit Leerbroek. De doopzitting zal in overleg met de doopouders worden vastgesteld.

Belijdenis des geloofs

Het afgelopen seizoen heeft ds. Visser de belijdeniscatechese verzorgd. Normaal gesproken wordt de belijdenisdienst op tweede pinksterdag gehouden. Omdat ds. Visser op die dag niet beschikbaar is hebben we een andere datum vastgesteld. De belijdenisdienst zal gehouden worden op zondag **16 april** om 18.00 uur. In het volgende kerkblad hopen we de nieuwe belijdende leden aan u voor te stellen.



Pastoraat

Activiteitenagenda

- 18 maart: - Sola Fide
- 23 maart: - Referaat ds. P de Vries (zie pagina 4)
- 24 maart: - De Regenboog
- 30 maart: - De Levensbron
- 31 maart: - De Ark
- 31 maart: - Nachtspel voor jong en oud (zie pag. 4)
- 2 april: - Sola Fide
- 6 april: - Man in actie avond
- 6 mei: - Verkoping

Gij richt de tafel toe, tegenover mijn tegenpartijders...
(Psalm 23: 5a)



Kerkvoogdij

Opbrengsten en giften januari 2023

Via broeder Boerman en Van Soest is € 20,- ontvangen t.b.v. het Bouwfonds. Ten behoeve van de kerkvoogdij is een algemene gift ontvangen van € 200,-.

Via ds. C.M. Visser is € 10,-, € 20,- en € 30,- ontvangen voor de verbouwing van de kerk. Verder is ontvangen

via ds. C.M. Visser € 10,- voor het verjaardagsfonds, € 10,- voor de projecten in Malawi en € 20,- voor de kerkvoogdij.

De collecten van de kerktelefoonluisteraars bracht € 450,- op. De kerkjes bij de uitgang hebben in januari 2023 een bedrag van € 289,20 opgebracht. De collecte zoals gehouden tijdens de kerkfeestviering van de zondagsschool bracht € 287,95 op voor de Stichting Hulp Oost Europa en € 348,65 voor de kerkvoogdij.

Tijdens het bezorgen van de kerstattenties is € 10,- en € 20,- ontvangen t.b.v. de kerkvoogdij. De collecte tijdens de Bijbellezing d.d. 11 januari bracht € 231,15 op. De opbrengst van de kerstkaartenactie was € 9,75 en er is € 40,- ontvangen t.b.v. de kerstbakjes.

Bij het tellen van de collecte werden we door een anonieme gever verrast door het mooie bedrag van € 200,- onder de vermelding van "stoelengeld" Leuk initiatief en dank namens de kerkvoogdij.

Allen hartelijk dank voor uw gaven!

Collecteopbrengsten januari 2023

1. Eredienst en pastoraat	(begroot € 820,- per (zon)dag)
2. Kerkvoogdij	(begroot € 785,- per (zon)dag)
3a. Opleiding predikanten	
3b. Plaatselijke diaconie	
3c. GDC Diaconale projecten Malawi	
3d. Solidariteitsfonds	
1.	€ 4.274,00 (€ 855,- per (zon)dag)
2.	€ 4.247,59 (€ 850,- per (zon)dag)
3a.	€ 866,91
3b.	€ 1.767,33
3c.	€ 1.077,81
3d.	€ 810,26

Verkoop collectemunten en/of kaarten

Maandag 27 maart 2023: **19.15-20.15 uur**. Verkoop in het kerkgebouw

Dinsdag 28 maart 2023: **19.30-20.30 uur**. Verkoop bij familie A. Roza, Middenveer 18 te Sliedrecht

Let op! Gewijzigde aanvangstijd verkoop collectemunten kerkgebouw!

**Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.
(Psalm 91: 1)**



Verenigingen

Mannenvereniging

Ds. P. de Vries over de apostel Johannes

Enkele jaren geleden gaf ds. P. de Vries een bijzonder gastcollege over het eigene van de discipel Johannes. Nu de mannenvereniging de serie over de 7 gemeenten in Klein-Azië heeft afgerond, hebben we ds. de Vries gevraagd dit als referaat ook bij ons te houden. Het lijkt

ons waardevol de discipel en apostel Johannes vanuit de Evangeliebeschrijving en de brieven beter te leren kennen. Berea houdt hiervoor een open vergadering op donderdagavond 23 maart in de kerkzaal. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen aan ds. de Vries.

We beginnen deze avond om kwart voor acht en nodigen u en jou hartelijk uit om deze open vergadering bij te wonen. Iedereen welkom.

"Nacht zonder dak" actie JV Sola Fide

Vrijdag 31 Maart 19:00 uur/zaterdag 1 april 07:00 uur.

Tijdens de nacht zonder dak actie hopen een aantal jongeren van JV Sola Fide buiten op het kerkterrein te overnachten. U kunt de jongeren sponsoren met een bedrag naar keuze, het geld komt ten goede aan het bouwfonds van de kerk.

Het zou leuk zijn als tijdens deze nacht een aantal gemeentelieden langskomen om de inwendige mens van de jongeren te sponsoren, of gewoon voor een gezellig praatje of bakje koffie.

Wilt u zich aanmelden om te sponsoren of om iets langs te brengen bij de jongeren dan kan dat via een e-mail naar nathalievandvliet@hotmail.com

Tevens is er een nachtspel voor Jong en Oud

Ben jij tussen de 12 en de 100 en hou je van spanning en sensatie? Heb je altijd al een keer met je vrienden of een van je ouders een leuke buitenactiviteit willen ondernemen? Geef je dan op voor de Douane dropping!

Wanneer? **Vrijdag 31 Maart a.s. om 20:00 uur.**

Wat ga je doen? Jij wordt met jouw groepje gedropt op een onbekende plaats in de omgeving en moet ongezien ons kerkgebouw bereiken, maar onderweg word er op jullie gejaagd door de douane.

Deelname kost €5,- p.p. Als je denkt zonder gepakt te worden het spel te kunnen uitspelen, mag je ook gratis starten, en smokkelwaar meenemen, Let op! Iedere keer dat je groepje gepakt wordt, krijg je als groep een boete die afhankelijk is van de gekozen hoeveelheid en soort smokkelwaar, kan variëren van €5,- tot €50,- per item. Het opgehaalde boetebedrag komt ook ten goede aan het bouwfonds. Lukt het jullie om de kerk te bereiken zonder gepakt te worden?

Je kunt je individueel of als groep opgeven.

Aanmelden vóór 27 maart via e-mail aan:

martijn-83@hotmail.com of een berichtje aan 06-48933718
Verzamelen bij de kerk vanaf 20:00, als alle groepjes gemaakt zijn ontvang je de start tijd waarop jij en/of jouw groep verwacht wordt. Geef bij aanmelden je leeftijd en de leeftijd van de deelnemers van je groepje door, zodat we rekening kunnen houden met het tijdstip van droppen.

Het doel van de actie is om gezellig met elkaar in contact te komen en daarbij geld op te halen voor het bouwfonds van de kerk. Mochten de kosten een probleem zijn, laat het dan even weten bij je aanmelding, dan kunnen we daar een uitzondering voor maken.

Bijbelstudiekring 35+ & de Levensbron

Donderdagavond 30 maart hopen Bijbelstudiekring 35+ en de Levensbron gezamenlijk bij elkaar te komen.

De inleiding zal gaan over Romeinen 9. Iedereen van harte uitgenodigd. We beginnen om 20.00u.

De Ark

Op 31 maart hebben we alweer onze laatste clubavond van dit seizoen. We nemen dan ook afscheid van de oudste kinderen. Voor die avond willen we een high-tea organiseren! Jullie mogen dan 5 zoete of 5 hartige hapjes meenemen. De avond is om **20.30u** afgelopen. Ben jij er ook weer bij? Wij hebben er zin in, tot dan allemaal!

**Diversen****Beverjacht:**

Ben jij ongeveer geboren in 2009 en ben je niet bang voor een beetje bagger? Geef je dan op voor de beverjacht op 12 en 13 mei.

We vertrekken vrijdagavond met de kano en we zijn zaterdagavond weer terug. Ergens diep in de Biesbosch slapen we in tentjes en we proberen ons warm te houden rond een kampvuur.

Meer informatie? Wil je ook mee? Stuur dan een e-mail aan Willem Zuyderduyn: willem@antag.nl of een whatsapp/sms aan 06-20779339. Graag aanmelden voor 9 april.

..in de schaduw Uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen.

**Mijn ziel kleeft U achteraan;
Uw rechterhand ondersteunt mij.
(Psalm 63: 8b & 9)**

Man in actie

Voor alle (!) mannen (jong, midlife en ervaren) willen we gezellige avonden gaan organiseren. De eerste avond is donderdag 6 april. Je bent deze avond welkom bij Willem Zuyderduyn aan de B 144 te Ottoland. Trek oude, warme kleren aan want we zitten buiten bij het kampvuur.

Er is geen agenda, maar de bedoeling is dat we tijdens de oudejongenskrentebroodgezelligheid geheel vrijblijvend plannen en acties bedenken/organiseren/uitvoeren ten bate van het kerkbouwfonds. Er wordt gezorgd voor borrelnootjes en drinken, maar zelf iets meebrengen mag altijd. Meer informatie: Whatsapp 06-20779339.

Paasactie

Beste gemeenteleden, bedankt voor alle bestellingen die zijn binnengekomen voor de paasactie.

Bent u uw bestelling helemaal vergeten door te geven, maar wilt u toch nog iets bestellen? Geef dan uw bestelling nog door via dit nummer: 0625545237 (Francien Rietveld). Dit is mogelijk tot **uiterlijk 21 MAART**.

! Wij hopen echt nog meer bestellingen te ontvangen !

De bestellingen kunnen 25 maart tussen 10:00u en 12:00u worden opgehaald bij de kerk. Heeft u voor de optie bezorgen gekozen? Dan wordt het ook tussen deze tijd bezorgd.

Tijdens het ophalen van u bestelling is het ook mogelijk om tweedehandse kleding in te brengen..

Deze kleding wordt verkocht tijdens de verkoping die 6 mei plaats vindt! De gehele opbrengst gaat hiervan naar het Bouwfonds. Heeft u niets besteld, maar heeft u wel een

tas met tweedehands kleding? Dan is het ook mogelijk om die langs te brengen 25 maart.

Oud ijzer

De opbrengst van het oude ijzer in de maanden januari en februari is € 406,70. Dit is een mooi bedrag voor het bouwfonds van onze gemeente.

Wil u/jij ook meespelen? Alle beetjes helpen!

Inleveren kan elke eerste maandag van de maand, of na overleg.

Buitendams 447. Tel 06-22692705.

Oase Fair

Traditiegetrouw wordt in het voorjaar de Oase Fair in Ouddorp georganiseerd.

Na drie jaar hopen we u weer te ontmoeten op 1 april 2023. Een gezellige markt, overdekt, met 45 kramen. Voor elk wat wils. Geniet een moment in de koffiehoeke; voor de lunch hebben we een uitgebreid menu.

Voor een luttel bedrag kunt u eigenaar worden van een fietsendrager. 's Middags is er samenzang.

Een mooie gelegenheid om anderen te ontmoeten en de Oase (financieel) te steunen. Hartelijk welkom!

De Oase is een diaconaal gastenhuis in Ouddorp, een plek om op adem te komen. Een oord van rust, structuur, ontspanning en bezinning. We bieden psychosociale en pastorale begeleiding. De Oase is een landelijke instelling en heeft een reformatische identiteit.

Tijd: 1 april 2023, 9.30-15.30 uur

Plaats: Kwekerij Klepper, Oudelandseweg 27, Ouddorp
Informatie: www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl

**Ter lezing**

...en het enige wat hier geldt, maar dan ook onverminderd en godzalig waarachtig, geen vroom gepraat, maar heilige waarachtigheid; het enige wat hier geldt, wat hier nodig is, en wat hier godvruchtig doet Avondmaal vieren is; **geloof alleenlijk**. Geloven als een daad Gods des Geestes in de ziel tot een omhelzen van de belofte Gods als een daad van uw ziel; een geschonken daad.

Ten slotte het sacrament genieten is: al deze genoemde dingen godzalig in en door de ziel te verwerken. En vooral uw ziel er bij te bepalen, dat dit Avondmaal als zijnde een sacrament u vergewist van **Gods eeuwige liefde en trouw**. Een gevoelige zegen is hoogst aangenaam; maar laat vooral uw zegen niet afhangen van het voelen. Bij het gewone eten en drinken is er toch wel terdege

Als Hij dan hun voeten gewassen en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en zeide tot hen: Verstaat gij wat Ik ulieden gedaan heb? Gij heet Mij Meester en Heere, en gij zegt wel, want Ik ben het. Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkewijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. (Johannes 13: 12-15)

vrucht, al voelt ge niet altijd, hoe dat toegaat. Geniet bij het Avondmaal *uit het sacrament zelf*; namelijk, zoals dat sacrament u (al bent u helemaal niet gestaltelijk gevoelig) verzegelt, *dat God getrouw is*. En dan niet alleen genieten, maar nu ook beleven, beoefenen; d.i. de werking van dit eten en drinken.

Als u vermoeid bent, en u gebruikt een stevig stuk eten...sta dan eens op, en probeer dan verder te gaan... en het zal weer wel gaan.

Hebt u dit Heilig Avondmaal gebruikt? Steun dan op deze verzegelde belofte Gods, en ga verder, de strijd in, het lijden door, de beoefening der vreze Gods aanvaardende; en u zult ervaren; dat hij ging door de kracht derzelve spijze veertig dagen en veertig nachten, tot aan den *berg Gods*, Horeb. Dat is de Horeb als een berg, waarop God Zijn verbondsmajesteit openbaarde, als een *verbond van genade*: Ik ben de Heere uw God; en dat deswege met twee delen; ben Ik dan uw God?...Wandel gij dan in Mijn geboden en inzettingen. Het *Gij zult*, is dan uitvloeisel van het *Ik ben*.

O, wie dat bevindelijk mag leren en beoefenen, die houdt dankzegging op het Avondmaal, gelijk het is een Sacrament van dit verbond.

Laat u dan ook niet te zeer afvoeren, ná het gebruik, door allerlei dingen, die u zo licht van de eigenlijke nabetrachting kunnen afleiden. Zoals bijv. een overweging; o, als ik het nu maar goed heb gebruikt, en me maar geen oordeel heb gegeten enz. Zie lieve vriend, 't is zeer goed, dat ge ook hierin ernstig zijt; maar het mag u niet afvoeren van de zaak zelf, waar het op aankomt; namelijk, *dat Christus nu sta als het middelpunt in uw leven; en ge al uw bestrijders langs de Avondmaaltafel verwijst naar Hem; en ge veel en alles maar put tot Godzaligheid uit Hem, Wiens vlees en bloed ge hebt gegeten en gedronken*. Dan wordt heel het leven een maaltijd in Christus; een aanzitten aan de ronde tafel tegenover uw wederpartijders.

En legt ge ook eenmaal het hoofd op het sterfkussen neer, wees verzekerd, dat ge van God nooit gescheiden zult worden.

Geve de Heere ons nu maar veel zulk een honger naar zulk een spijze, waarmee Hij alleen ons verzadigen kan. „Zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven" (Joh. 6 :51).

Uit: 'Mag ik ten Avondmaal gaan' Prof. G. Wisse



Dankbetuiging



Colofon

Eindredacteur kerkblad / scriba

J van Zijtveld

Grevelingenlaan 30, 3363 CA Sliedrecht

☎(0184) 449343 ✉ jvanzijtveld@solcon.nl

Ledenadministratie

M. L. Koppelaar

☎(0184) 418545 ✉ koppelaarhhkerk@gmail.com

Diaconie

Rekeningnummer diaconie: NL54 RABO 0105 3218 77

Kerkvoogdij

W. van Ballegooijen (voorzitter) ☎(0184) 614609

A. Roza (penningmeester) ☎(0184) 422377

A.J. Blokland (secretaris) ☎06 25 49 29 06

✉ arjenblokland81@gmail.com

Hersteld Hervormde Gemeente Giessendam - Neder-Hardinxveld en Sliedrecht

Rekeningnummer: NL93 RABO 0325 0961 12

A. Roza, Middenveer 18, 3361 TK, Sliedrecht

Cd's kerkdiensten

(0184) 701076 meesbos@solcon.nl

Charitas, thuishulpgroep

☎06-42408271

✉ charitas@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

Bij seksueel misbruik binnen de kerk:

☎06-81080117 (tijdens kantooruren): Meldpunt Misbruik

✉ vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl

Interne Vertrouwens Persoon Beleid en Voorlichting

☎06-36585261 Mw. P.N. van den Boogaard-van Willigen

✉ pn.vdboogaard@solconmail.nl

Verschijningsdatum kerkblad: vrijdag 31 maart

Uiterste inleverdatum kopij:

Maandag 27 maart 18:00 uur !!

☎06 55917827 & 06 13882336

✉ kerkbladhhghgs@gmail.com

Coördinatie bezorging kerkblad

Fam. D. Versluis, Wieling 73, 3371 PC,

Hardinxveld-Giessendam ☎(0184) 616395

Abonnement kerkblad

J. Duijzer ☎(0184) 617753 ✉ jduijzer@solcon.nl

Abonnementprijs € 22,50 per jaar

Website: www.hhghardinxveld-sliedrecht.nl

Inloggegevens: – gebruikersnaam:

– wachtwoord: