

Voor alle data geldt;
Zo de HEERE wil en wij leven.

Diensten

Zondag 25 september

9:30 uur: Ds. J.W. Baan **Heilig Avondmaal** Sprang-
Capelle

18.00 uur: Ds. J.W. Baan **Dankzegging H.A.** Sprang-
Capelle

Woensdag 28 september Bijbellezing

19:45 uur: Ds. R. van de Kamp Opheusden

Zondag 2 oktober

9:30 uur: Ds. C. Gielen **Doopdienst** Middelharnis
18:00 uur: Ds. P. Den Ouden Katwijk aan Zee

Collecten

Zondag 25 september

1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
3. Plaatselijk diaconie

Avondmaalscollecte:
- Stichting De Hoop

Zondag 2 oktober

1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
3. Werk onder het Joodse volk in Israel

Kinderoppas

Zondag 25 september

Mevr. M Boer- Termaten, Tamarah Bakker

Zondag 2 oktober

Mevr. R den Breejen- van Zessen, Sarina Bakker

Kerkgebouw

Hersteld Hervormde Kerk
Buitendams 205
3371 BD Hardinxveld-Giessendam
☎ (0184) 611126

Koster

M. van der Plas, ☎ 06-42 14 16 49
✉ v.d.plas@klikSAFE.nl ☎ (0184) 622091
Schouw 24, 3371 HG Hardinxveld-Giessendam



Meditatie

"Wat buigt gij u, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts"

(Psalm 42 : 6).

Een neergebogen en onrustige ziel

„Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij?" De psalmist weet dat hij een ziel heeft. Veel mensen schijnen dat niet eens te weten. God schiep de mens en blies hem Zijn Geest in, in de levensadem, en zo werd de mens tot een levende ziel. Als een mens bekeerd wordt, dan gunt de HEERE weer opnieuw leven aan zijn ziel. Dan wordt die ziel weer gevoelig voor zegeningen en voor tegenspoeden, voor zonden en genaden. Dan gaat die mens in voorspoed en tegenspoed weer met zijn ziel spreken. Dan vraagt die ziel ook en dan antwoordt die ziel ook. Een ziel kan zich nederbuigen, en opheffen, neerslachtig en getroost zijn.

De psalmist spreekt zijn eigen ziel aan: „Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij?" Er was zoveel reden voor de psalmist om moedeloos te zijn. Hij was verdreven van eigen huis, van zijn vader, moeder, woonplaats, de tabernakel met zijn schone en heerlijke dienst.

God had hem het koningschap beloofd en had hem dat door de grote en heilige man, Samuël, laten betuigen. Zonder dat hij er overigens naar gevraagd had, aan had gedacht of begeerd. Zo weinig, dat hij Saul zelfs trouw geëdiend had en met zijn harpspel zelfs opgebeurd had uit zijn zwaarmoedigheden. En in plaats van een troon had hij nu een eindeloze ballingschap gekregen. En in plaats van een heerlijk en hoog verheven leven heeft hij een bedreigd leven. Maar het meest van alles woog hem, dat hij van God en Zijn dienst en Zijn volk gescheiden was.

Zou men daar niet neerslachtig van worden?

Zijn ziel boog zich neder in hem, diep ter neder. En zou iemands ziel daar niet onrustig onder worden?

Dit overkomt al Gods volk in dit leven. Daar zijn wat Sauls, benauwers, benijders, die het op het leven van Gods kinderen gemunt hebben. Slecht volk, dat de macht aan zich heeft en dat doorgaans de vroomste schijn ophoudt. Als men dan onder de beloften Gods leeft en het koninkrijk Gods op het oog en in het vooruitzicht heeft, en de mensen betwisten dan alle recht en aanspraak daarop, ja als zij iemand dan zelfs met felle pijlen jagen, ja dan kan de ziel gans neergebogen, en het hart onrustig zijn.

En daar komt dan dat tweegesprek met de eigen ziel. Is er werkelijk reden om zo terneergeslagen te zijn en moedeloos te zijn? Zijn de beloften Gods dan niet sterker dan de boze vijandschap? Is de heilige zalfolie, de roeping tot een

ambt, de wijding tot een ambt, dan niet oneindig meer waard dan al de ontkenning en miskennen van de hele vrome wereld? Laat dan een ander op de troon zitten, hoog verheven en zit gij dan in de vernedering en in de verachting, het eind zal het wel openbaar maken, wat recht is en wat niet recht is. De tijd zal het wel leren, aan wiens kant de HEERE staat, van de verachten of van de verachters.

„Wat buigt gij u neder? " Hun pijlen zijn wel scherp, maar treffen niet. En als zij u van Gods huis en van Gods gemeenschap beroven, dan maken zij de begeerte naar Hem, het verlangen naar Hem, de liefde voor Hem er alleen maar groter door. Gemis doet waarderen!

Hoop op God

Het is heel wat, om de toestand van zijn ziel te doorgronden. Het is heel wat, om in de diepten van neerslachtigheid en moedeloosheid af te dalen. Daar is licht van boven voor nodig om de geestelijke nood van zijn ziel te doorgronden en te peilen. Maar er is veel meer genade en licht voor nodig, om een bedroefde ziel te troosten en om een neergebogen ziel op te beuren.

Er staat een mooi woord in de Spreuken 12 vers 25: „Bekommernis in het hart des mensen buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het." Welnu, hier is dat goede woord! Het is dat woord, dat de psalmist zijn eigen ziel toevoegt: „Hoop op God." Hoop wekken, hoop voeden, hoop geven, dat is een goede zaak. Immers de hoop is een gave Gods. De hoop beschaamt niet.

De hoop is een zuster van het geloof en ook die is een gave Gods. De hoop is ook een zuster van de liefde en ook die is uit God. Zo mag men die dus altijd aanraden. Deze drie gaan ook altijd samen. Waar hoop is, daar is geloof en waar hoop is, daar is ook liefde. De hoop behaagt God. Het geloof behaagt God. En de liefde behaagt God. Die zijn aan iedereen en altijd aan te raden. U zult ook nooit in uw bijbel lezen: „wanhoopt".

De heidenen zetten boven de hel: „Die hier binnengaat, late alle hoop varen." Dat geldt van de hel inderdaad. Maar de HEERE hoort u nooit zeggen: Wanhoopt gij maar. Integendeel, de HEERE zegt zelfs tot de meest hopeloze mens: „Hoopt volkomen op de genade van de Heere Jezus Christus."

De HEERE zegt: „Hoopt op de HEERE." Welnu, dat zegt nu de psalmist tot zijn moedeloze, tot zijn nedergebogen ziel. Ik las in een commentaar dat „het gelovig betrouwen op God een onfeilbaar tegengif is tegenover heersende vertwijfeling en onrust van gemoed".

Ja maar, is de hoop nu niet het eigen bezit van de gelovigen? Zingen wij niet: „Hoopt op de HEER', gij vromen"? Nu, men mag elk mens aanraden om op God te hopen, maar de hoop kan niet zonder geloof.

Ik zei het toch al, dat de hoop de zuster is van het geloof! Maar deze psalmist is een gelovig man. En kan die dan zo in de put en in de neerslachtigheid zijn? Zeer zeker. Maar dan is het geloof niet zo werkzaam. Maar al is dat geloof dan niet recht werkzaam, daarom is het er wel!

Als de hoop niet recht werkzaam is, dan is ook de liefde niet recht werkzaam, maar daarom is die liefde er wel:

die ligt op de bodem van de ziel. Maar als de hoop opleeft, dan vlamt ook de liefde weer op.

Ik zal u de redenen noemen, waarom de psalmist zijn ziel opwekt om te hopen.

Dat doet hij, omdat de HEERE zijn God is. Straks eindigt hij zijn psalm met de woorden: „mijn God"; Als hij dan weet dat de HEERE zijn God is, dan mag hij hopen, dan moet hij zelfs hopen, al was dan alles tegen hem. Zo donker, zo moeilijk kan dan zijn weg, de omstandigheden niet zijn, of de HEERE zal zijn God zijn en zal zijn God blijven. Hoop op God.

Dat mag hij doen, omdat de HEERE in Christus een genadig en barmhartig God is. Al had dan de psalmist nog zoveel gebrek, nog zoveel tekort, al had hij nog zoveel zonden, dan zal de HEERE Zijn genade niet verloochenen. Daarom kan hij in alle omstandigheden zeggen tot zijn ziel: Hoop op God.

Dan is er nog een derde reden: De HEERE heeft aan de psalmist Zijn woord geschonken. Wat heeft die psalmist in en uit de bijbel geleefd. Wat een inzicht, een geloofsgezicht heeft hij gehad in het Woord. Als een profeet heeft hij tot op Christus gezien en mocht hij op de God van het Woord zien. Er lag een belofte voor de psalmist zelf, houdende de toezegging voor het koningschap. Dat was dus een persoonlijke binding in het Woord. Dat op zichzelf heeft ook Saul gehad. Maar voor David lag dit gebonden in Gods vrucht. En daarom kon hij zeggen tot zijn ziel: „Hoop op God."

Ik blijf den HEER' verwachten, Mijn ziel wacht ongestoord; Ik hoop in al mijn klachten Op Zijn onfeilbaar Woord. Mijn ziel, vol angst en zorgen, Wacht sterker op den HEER', Dan wachters op de morgen; De morgen, ach, wanneer. Hoopt op den HEER', gij vromen! Is Israël in nood, Er zal verlossing komen: Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt, op hun gebeden, Gans Israël eens vrij Van ongerechtigheden; Zo doe Hij ook aan mij!

Loven voor verlossing

„Want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts." Merkwaardig die wisselingen in de psalmen: duisternis en licht, vrees en hoop, mismoedigheid en blijmoedigheid wisselen elkaar steeds af. U vindt ze ook vaak vlak na en naast elkaar, in het leven van de christen. Als de psalmist zijn eigen ziel berispt over zijn neerslachtigheid, de onrust in zijn ziel, dan neemt hij zich dwars door de moedeloosheid voor om God te loven. En dat doet hij, omdat zijn ziel midden in de neerslachtigheid en onrust rekt op de verlossing. Als de psalmist zijn eigen ziel opwekt om op God te hopen, dan doet hij dat, omdat het zijn vaste voornemen is om God te loven en omdat hij vast rekt op verlossing.

Dat is het geheim: de lof des HEEREN, de ere Gods, dat is de enige en de diepste grond van de hoop op verlossing. Wie de ere Gods op het oog heeft, die mag onbevreesd hopen op verlossing. Wat ook de benauwdheid is, de reden tot neerslachtigheid, tot de onrust der ziel, als men de ere Gods op het oog krijgt, dan zal de verlossing komen.

„Ik zal Hem nog loven." Nog loven, dat wil zeggen: al ware alles tegen, dan nog zal ik Hem loven, dan nog zal er verlossing komen.

Hier hoort u al vast iets van het: „'k Zal Zijn lof zelfs in de nacht zingen". Voordat de verlossing daar is, zal ik er Hem vast voor loven. Daar is de ware hoop. Die beschaamt niet. Daar is de ware hoop, die hoopt als men nog niets ziet, want indien wij hopen wat wij zien, waarom zullen wij het ook hopen. Ziet, daar hebt u de ware hoop, die gaat met het geloof hand in hand. De ware hoop gelooft vast, die gelooft óp hoop tegen hoop.

„Voor de verlossing Zijns aangezichts." andermaal; de psalmist weet precies waarin de verlossing bestaat. Die is er al, als God Zijn aangezicht vertoont. Gods aangezicht is te zien in Gods Woord. Als dat opengaat, dan ziet u Hem. Gods aangezicht is te zien in Christus. „Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien." Gods aangezicht is te zien in het gebed, in het ware gebed. Als Hij Zijn aangezicht vertoont, dan betekent dat, dat God hoort, dat Hij naar iemand luistert. En als Hij Zijn aangezicht vertoont om naar iemand te horen, dan is dat ook om die mens te verhoren. En dat houdt in verlossing, verlossing van zonde, verlossing van alle kwaad. En daarvoor zal nu de psalmist God loven. God echt loven, dat is nooit anders dan voor Gods aangezicht. Soli Deo Gloria!

(Wijlen ds. W.L. Tukker. Bron: Gereformeerd Weekblad)



Kerkenraad

Beroepingswerk

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 14 september heeft de kerkenraad onder leiding van consulent ds. F. van Binsbergen opnieuw gesproken over het beroepingswerk. In biddend opzien tot de Koning van de Kerk werd besloten een beroep uit te brengen op ds. P. den Ouden uit Katwijk aan Zee. Afgelopen maandag werd door een delegatie van kerkenraad en kerkvoogdij de beroepingsbrief overhandigd. Het beroep zal ingaan op 24 september hetgeen betekent dat ds. Den Ouden uiterlijk zaterdag 15 oktober zijn beslissing bekend dient te maken. Ds. Den Ouden diende van 2002 t/m 2011 de gemeente van Wouterswoude en is sinds 2011 verbonden aan de wijkgemeente Adullam van HHG Katwijk aan Zee. Ds. Den Ouden en zijn vrouw hebben 4 kinderen, 2 dochters en 2 zoons. Het adres van de fam. Den Ouden is Boulevard 103, 2225 HB Katwijk aan Zee.

We bevelen ds. Den Ouden aan in uw voorbede. Een beroep brengt altijd onrust. Onrust in de pastorie en onrust in het hart. We wensen ds. Den Ouden toe dat zijn hoop van de Heere mag zijn. Dan mogen we erop vertrouwen dat de Heere zal spreken, duidelijkheid en rust zal geven. De Heere zij met Zijn Woord ds. Den Ouden een Gids bij zijn overwegingen en het nemen van zijn beslissing.

Commissie gemeentezijn

We willen u hartelijk bedanken dat de meeste gemeentelieden tijd hebben genomen om de enquête 'gemeente zijn' in te vullen. De commissie heeft de uitkomsten afgelopen periode uitgebreid geanalyseerd en heeft daarna de afgevaardigden van de kerkenraad geïnformeerd over de uit-

Activiteitenagenda

- 25 sept: JV Sola Fide
- 26 sept: Bijbel studie kring
- 28 sept: Bijbellezing
- 2 okt : JV Sola Fide
- 3 okt : mannenvereniging
- 4 okt : Vrouwenver. Tryfena
- 4 okt : Opvoedkring
- 6 okt : De Levensbron
- 7 okt : De Regenboog

komsten. De komende periode hopen we met elkaar te bespreken welke actiepunten er uit gaan volgen. We begrijpen dat u ook graag hoort wat er uit de enquête naar voren is gekomen. Daarom zullen we u in de eerstvolgende Connected (november) verder informeren over de uitkomsten van de enquête en de uitwerking ervan.

Hartelijke groet van de commissie gemeente-zijn (Agnes van Dijk, Joyce Driesse, Teunis Bil en Marianne Duijzer) en de ouderlingen Boer en van Zijtveld.



Pastoraat



Kerkvoogdij

Opbrengsten en giften juli 2022

In juli is via ouderling G. Bos een bedrag van € 10,- ontvangen t.b.v. het Bouwfonds.

De kerkjes bij de uitgang hebben een bedrag van € 253,10 opgebracht.

Via deze zendingsbusjes is in het 2e kwartaal van 2022 een

Collecteopbrengsten juli 2022

1. Eredienst en pastoraat (begroot € 800,- per (zon)dag)
2. Kerkvoogdij (begroot € 765,-per (zon)dag)
 - 3a. Zomercollecte landelijk jeugdwerk
 - 3b. Plaatselijke diaconie
 - 3c. Solidariteitsfonds
 - 3d. Pastoriefonds
 1. € 3.461,62 (€ 692,- per (zon)dag)
 2. € 3.300,28 (€ 660,- per (zon)dag)
 - 3a. € 705,54
 - 3b. € 1.338,41
 - 3c. € 672,59
 - 3d. € 583,34

bedrag van € 465,90 ontvangen en voor de kerktelefoon € 550,-.

Verder zijn er, al dan niet via de collectezak, diverse giften ontvangen t.b.v. het afscheid van ds. Bouman.

Verkoop collectemunten en/of kaarten

Maandag 10 oktober 2022: 19.00-20.00 uur. Verkoop in het kerkgebouw

Dinsdag 11 oktober 2022: 19.30-20.30 uur. Verkoop bij familie A. Roza, Middenveer 18 te Sliedrecht



Diaconie

Collecte noodhulp- en rampenfonds

Pakistan is getroffen door veel regen. Dat zorgt voor veel overlast.

In Oekraïne is er nog steeds oorlog.

Ook in Syrië en Jemen duren de oorlogen voort.

Veel vluchtelingen zijn op zoek naar een veilig verblijf.

Om mensen in deze noden bij te staan, wordt er op zondag 9 oktober 2022 gecollecteerd voor noodhulp.

We bevelen deze collecte graag in uw milddadigheid aan.



Verenigingen

Gedragscode Veilig Verenigingsleven

Korter of langer geleden kregen leidinggevenden van jeugdwerk en andere verenigingen de gedragscode 'Veilig Verenigingsleven'.

Niet alleen ik, maar ook onze kerkenraad vindt het belangrijk dat deze gedragscode door alle leidinggevenden ondertekend wordt.

Door deze gedragscode te ondertekenen, laat je zien dat je je bewust bent van correcte omgang met elkaar en van de gevolgen die er kunnen zijn wanneer dat niet gebeurt.

Wat is het immers prachtig als je als leidinggevende kunt meebouwen aan goede herinneringen voor iedereen die binnen onze gemeente aan je zorgen is toevertrouwd, ongeacht de leeftijd van de betrokkenen!

Omdat ik maar van enkele leidinggevenden de gedragscode ondertekend terug kreeg, hierbij de oproep aan alle andere leidinggevenden om deze z.s.m. ondertekend in te leveren op adres: Burg. Van Hofwegensingel 49, 3362 NM Sliedrecht.

Ben je de gedragscode kwijt, stuur me dan een mailtje: pn.vdboogaard@solconmail.nl Nelleke van den Boogaard, vertrouwenspersoon Beleid en Voorlichting

mannenvereniging

Maandag 3 oktober vergadert Berea weer.

Broeder M. Stremmler hoopt ons in te leiden over de brief

aan Sardis, Openb. 3 verse 1-6.

Deze avond wordt er (na de woelige coronaperiode) ook een stemming gehouden vanwege twee aftredende bestuursleden.

Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld, maar de stemming is geheel vrij.

Alleen betalende Berea (HHK) leden hebben stemrecht. Kom erbij, u bent hartelijk welkom.

Club de regenboog

Op 7 oktober hopen we de eerste clubavond te hebben.

Ben jij tussen de 12-15 jaar? Dan ben je van harte welkom!

Je wordt om 19.00 in de kerk verwacht. Wat we gaan doen is nog een verrassing.

Wel hopen we iets buiten te gaan doen, dus kleed je warm aan!

We hopen jullie allemaal weer te zien!

Bijbelstudiekring (35 jaar en ouder)

We kijken terug op een goede, eerste bijeenkomst en fijn dat er zoveel aanwezigen waren!

Op maandag 26 september hopen we, op de toren galerij, om 19.45 uur, opnieuw met de bijbelstudiekring bij elkaar te komen.

Komt u dan ook weer en neemt u hoofdstuk 2: 'Zegengroet aan de zeven gemeenten' naar aanleiding van Openbaring 1: 4 - 6 vast door?

Van harte welkom!

Vrouwenvereniging

De volgende verenigingsmorgen is dinsdag 4 oktober. Het is alweer even geleden dat we een Bijbelstudiemorgen gehouden hebben dus staat dat voor deze morgen gepland.

Het was fijn dat we de vorige keer enkele nieuwe gezichten zagen. Weet je ook deze keer weer welkom en neem gerust anderen mee!

We beginnen weer om 9.00 uur tot 11.30 uur. We hopen op een goede en gezegende morgen rondom Gods Woord. Tot ziens!



Diversen

Opvoedkring

Dit winterseizoen hopen wij; Theo en Margreth Bakker, de opvoedkring gestalte te geven.

Het doel van de opvoedkring is verbinding te zoeken met ouders onder elkaar.

We hopen dat er gesprekken volgen van hart tot hart en dat we van elkaar kunnen leren.

We gaan dit doen bij een geopende Bijbel.

Tevens maken we gebruik van de modules van de HHJO.

Ook kunnen wij jullie de module vooraf doorsturen, dus

aanmelden heeft een pré.

Het gaat om de volgende data

dinsdag 4 oktober

dinsdag 6 december

dinsdag 7 februari

dinsdag 11 april

We zien uit naar jullie komst.

Bij vragen...mail gerust; atbakker@live.nl

Het is de bedoeling de avonden bij ons thuis te houden.

Charitas

Ook de afgelopen periode is er met enige regelmaat een hulpvraag binnen gekomen bij Charitas.

We zien dat de zorgen onze gemeente niet voorbijgaan.

Soms groot, soms klein, en vaak verborgen.

Wij zijn dankbaar voor de vrijwilligers die zich op deze momenten inzetten om hulp te bieden.

Waarvoor hartelijk dank.

Vanaf deze plaats willen we echter ook een oproep doen voor nieuwe vrijwilligers.

Kunt en wilt u iets betekenen voor een ander. Bijvoorbeeld ouderenbezoek, praktische hulp, ondersteuning in het gezin?

Meld dan aan,...of vraag naar de mogelijkheden.

charitas@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

Hartelijke groet,

Marleen van Bezooijen en Margreth Bakker



Dankbetuigingen

Colofon

Eindredacteur kerkblad / scriba

J van Zijtveld

Grevelingenlaan 30, 3363 CA Sliedrecht

☎(0184) 449343

✉ jvanzijtveld@solcon.nl

Ledenadministratie

M. L. Koppelaar

☎(0184) 418545

✉ m.l.koppelaar@kpnplanet.nl

Diaconie

Rekeningnummer diaconie: NL54 RABO 0105 3218 77

Kerkvoogdij

W. van Ballegooijen (voorzitter)

☎(0184) 614609

A. Roza (penningmeester)

☎(0184) 422377

A.J. Blokland (secretaris)

☎(0184) 622239

✉ arjenblokland81@gmail.com

Hersteld Hervormde Gemeente Giessendam - Neder-Hardinxveld en Sliedrecht

Rekeningnummer: NL93 RABO 0325 0961 12

A. Roza, Middenveer 18, 3361 TK, Sliedrecht

Cd's kerkdiensten

(0184) 701076 meesbos@solcon.nl

Charitas, thuishulpgroep

☎06-42408271

✉ charitas@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

Bij seksueel misbruik binnen de kerk:

☎06-81080117 (tijdens kantooruren): Meldpunt Misbruik

✉ vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl

Interne Vertrouwens Persoon Beleid en Voorlichting

☎06-36585261 Mw. P.N. van den Boogaard-van Willigen

✉ vertrouwenspersoon@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

Verschijningsdatum kerkblad: vrijdag 7 oktober

Uiterste inleverdatum kopij:

Maandag 3 oktober 18.00 uur !!

☎06 55917827 & 06 13882336

✉ kerkbladhhghgs@gmail.com

Coördinatie bezorging kerkblad

Fam. D. Versluis, Wieling 73, 3371 PC,

Hardinxveld-Giessendam ☎(0184) 616395

Abonnement kerkblad

J. Duijzer ☎(0184) 617753

✉ jduijzer@solcon.nl

Abonnementprijs € 22,50 per jaar

Website: www.hhghardinxveld-sliedrecht.nl

Inloggegevens: – gebruikersnaam:

– wachtwoord: