



Voor alle data geldt;
Zo de HEERE wil en wij leven.

Diensten

Zondag 31 juli

11:45 uur: Ds. P.D. van den Boogaard Poederoijen
18:45 uur: Ds. A.I. Kazen Hoevelaken

Zondag 7 augustus

11:00 uur: Ds. J.L. Schreuders Boven-Hardinxveld
15:30 uur: Ds. J. Joppe Barneveld

Zondag 14 augustus

9:30 uur: Kand. Joh. Fekkes Nijkerk
15:30 uur: Kand. D.A. Pater Veenendaal

Zondag 21 augustus

9:30 uur: Kand. A. den Hartog Kesteren
18:00 uur: Ds. P. de Vries Nunspeet

Collecten

Zondag 31 juli

1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
3. Pastoriefonds

Zondag 7 augustus

1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
3. Plaatselijke diaconie

Zondag 14 augustus

1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
3. Solidariteitsfonds

Zondag 21 augustus

1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
3. Plaatselijke diaconie

Crèche beurten zie pagina 3 (onder activiteiten agenda)

Kerkgebouw

Hersteld Hervormde Kerk
Buitendams 205
3371 BD Hardinxveld-Giessendam
☎ (0184) 611126

Koster

M. van der Plas, ☎ 06-42 14 16 49
✉ v.d.plas@kliksafe.nl ☎ (0184) 622091
Schouw 24, 3371 HG Hardinxveld-Giessendam



Meditatie

"De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen." (Romeinen 16:24)

'De laatste heilbede'

Slot

De apostel Paulus is aan de laatste woorden van zijn brief aan de gemeente te Rome aangekomen.

Heel wat heeft hij inmiddels aan de gemeente geschreven. De kern van het evangelie. Jood en heiden worden alleen door het geloof in Christus Jezus zalig. In Hem mogen zij zich rechtvaardig weten voor God, ondanks al hun gebreken en tekortkomingen. Door de Heilige Geest mogen Zijn gelovigen een nieuw leven kennen, in gehoorzaamheid aan hun Heere.

De grond van die volkomen zaligheid ligt uiteindelijk in Gods eeuwige verkiezing, zodat er niemand kan roemen in iets van zichzelf, maar alleen maar kan roemen in de drie-enige God.

Vanaf hoofdstuk 14 had hij de gemeenteleden allerlei aanwijzingen gegeven voor de manier waarop zij met elkaar hebben om te gaan.

En na alles wat al geschreven is moeten de laatste woorden geformuleerd gaan worden.

Genade

Het is opvallend. De apostel spoort de gemeenteleden niet aan om te volharden. Hij roept hen niet op om in allerlei verdrukkingen en verleidingen staande te blijven.

Dat had hij eerder wel gedaan, maar niet aan het slot van zijn brief. Nee, Paulus weet wel beter dan de gemeenteleden op iets van henzelf terug te werpen. Van hen is, net als van hemzelf, niets te verwachten. Alle menselijke roem en verwachting zijn uitgesloten.

Eén ding blijft over. Dat allerbelangrijkste, waar de gemeente van Rome niet buiten kan.

De genade van onze Heere Jezus Christus.

Daarover gaat het. Die genade vormt als het ware de rode draad in deze brief. Zo was hij de brief ook begonnen: "Genade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus" (1:7).

Dat was van meet af aan zijn verlangen. Dat de gemeenteleden van Gods genade mogen leven.

En dat blijft zijn verlangen. Ook nu hij de brief af gaat ronden.

Het is niet vreemd ook. Paulus weet zichzelf van die genade volledig afhankelijk. Met die genade is het in zijn leven allemaal begonnen.

Terwijl hij de gemeente van Christus vervolgde en er alle reden was dat God hem zou verwerpen heeft de levende God in Zijn verkiezende liefde naar hem omgezien. Waarom? Uit genade.

Van die genade moet Paulus het dagelijks hebben. En niet alleen hij. Maar al degenen die door het geloof met Christus leven.

Verdiend

Het woord 'genade' is een machtig woord.

Het betekent Gods zegen ontvangen terwijl wij Gods straf hebben verdiend. Het betekent Gods ontferming verkrijgen terwijl Hij zich van ons af zou moeten wenden.

Vaak wordt gesproken over 'onverdiende genade'. We begrijpen wel wat er mee bedoeld wordt. Maar toch klopt het niet helemaal. Zijn genade is wel degelijk verdiend. Alleen, niet door mij, u of jou maar door een Ander. Paulus noemt Hem: "*Onze Heere Jezus Christus*".

Hij is de grond voor Gods genade. Hij heeft de straf, de schuld, het oordeel gedragen die Zijn gelovigen moesten ondergaan. Hij werd aan het kruis van Golgotha verbrijzeld onder Gods slaande hand. Zodat de drie-enige God zich over zondaren, die het eeuwige oordeel verdiend hebben, Zijn zegen zouden ontvangen.

Ziet u? Gods genade is wel degelijk verdiend.

Door Hém. Omdat Hij Zijn lijdenswerk heeft volbracht, kan God ons in Zijn genade aannemen en kunnen wij zalig worden. Van onze kant hoeft er niets aan toegevoegd te worden. Gisteren niet. Vandaag niet. En morgen ook niet. Hij heeft het alles reeds volbracht.

Heere

Voor wie? Voor al degenen die Hem als hun Heere mogen belijden.

Paulus zegt het zo mooi als hij spreekt over "*onze Heere Jezus Christus*". Deze Christus is zijn Kurios. Zijn Meester. Dat waren zijn allereerste woorden in deze brief: "*Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie Gods.*"

Ja, een geroepen apostel. Maar allereerst en voor alles een *dienstknecht*. Letterlijk staat er het woordje 'doulos'. Dat betekent: 'slaaf'. Zo kent Paulus zich ten opzichte van Christus. Hij is een dienstknecht. Zijn Meester heeft het in zijn leven voor het zeggen.

Het is de taal van de catechismus als een gelovige in zondag 1 belijdt dat hij zichzelf het eigendom van zijn getrouwe Zaligmaker mag weten.

Geliefde lezer(es): hoe ligt dat nu in uw en jouw leven? Mag u zich het eigendom van Christus weten?

Is Hij het, Die het door Zijn Woord en Geest in uw leven voor het zeggen heeft gekregen?

Is Hij het Die u oprecht verlangt te gehoorzamen? Dan mag u leven van Gods genade en ontvangt u in Hem het leven.

Wellicht is het anders. Mogelijk leeft u nog altijd uw eigen leven, zonder voor Hem te buigen?

Als dat zo is dan bent u rampzalig te noemen.

Maar wanhoop dan niet: deze Meester gaat nog altijd door met het roepen van Zijn volgelingen. Er is nog steeds plaats bij Hem.

Laat u toch tot Hem leiden en vindt in Hem het eeuwige leven.

Amen

Geliefde lezer(es): deze meditatie is de laatste meditatie die ik als herder en leraar van uw gemeente mag schrijven. Veel zou gezegd kunnen worden. Veel kan worden opgemerkt.

Van mijn kant zijn er tekorten te over.

Ik moet het van genade hebben. U en jij niet minder.

Zijn genade alleen maakt rijk. Echt rijk.

Daarom wens en bid ik u en jou toe:

"De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen.

Amen."

B.D. Bouman v.d.m.



Kerkenraad

Mutatie:

Na beantwoording van de derde belijdenisvraag zijn vanuit de Gereformeerde Gemeente overgekomen Christiaan Verkuijl en Elly-Anne Verkuijl- Dingemanse.

We heten jullie samen met de kinderen Emma en Rosa van harte welkom in de gemeente.

We hopen dat jullie je snel thuis mogen weten en wensen jullie in alle opzichten de zegen van de Heere toe.

Cursus Bijbelse Toerusting uitgaande van de Hersteld Hervormde Kerk

Waarom toerusting?

De kerk in Nederland komt steeds meer aan de rand van de samenleving te staan.

De ruimte om christen te zijn lijkt kleiner te worden.

En christelijke opvattingen worden steeds minder begrepen.

Daarom is wapening en toerusting nodig. Alleen zó kunnen we antwoorden bieden op vragen die de samenleving stelt.

Ook voor ons persoonlijk leven is het van belang om toegerust te worden.

Het is nodig om te weten waar wij staan en wat de fundamenten zijn van het geloof. Om te leren wie wij zijn voor God en Wie Hij wil zijn voor ons.

Daarom wil deze cursus Bijbelse toerusting geven. Hierin zullen we luisteren naar het Woord van God en zaken die

daarmee te maken hebben. Zo kan het een middel zijn om samen na te denken over dat Woord en over de betekenis die dit heeft voor ons persoonlijk leven.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in het Woord van God en toegerust wil worden met Bijbelse kennis.

Geïnteresseerde gemeenteleden maar ook ambtsdragers zijn van harte welkom.

Zeker ook degenen die een vervolg zoeken op de belijdeniscatechese worden uitgenodigd.

Mensen van alle leeftijden doen mee aan de cursus. Bijzondere voorkennis is niet vereist.

Hebt u vragen over de geloofsleer?

Wilt u samen met anderen de Bijbel bestuderen?

Voelt u de noodzaak om toegerust te worden?

Dan is deze cursus beslist iets voor u.

Wat?

1 cursus: De Cursus Bijbelse Toerusting is een cursus die toerusting en verdieping wil bieden.

Er zijn geen toetsen en er is geen verplicht huiswerk.

6 vakken: De cursus bestaat uit zes vakken.

Oude Testament, Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek en praktische theologie.

3 lessen: De lessen worden gegeven op zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.20 uur.

Er worden drie lessen gegeven van elk één uur.

Er worden dan drie vakken behandeld; de andere drie vakken komen de volgende keer aan de orde.

18 bijeenkomsten: Per jaar zijn er achttien bijeenkomsten. De lessen worden van september tot en met mei, twee keer per maand, gehouden.

3 jaar: De gehele cursus duurt drie jaar. Wie de cursus volledig afrondt, ontvangt hiervoor een certificaat en heeft toegang tot de verdiepingscursus.

Waar?

De cursus wordt gegeven op twee plaatsen in het land (Elspeet en Oud-Beijerland), mits voldoende deelname.

Aanmelden?

Verdere informatie is te vinden op de website www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/toerusting

U kunt daar de uitgebreide cursusbrochure downloaden.

Ook kunt u zich daar aanmelden voor de cursus.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administrateur, de heer K. Snijder, de Akkers 24, 8271 JC IJsselmuideren, telefoonnummer (038) 33 11 44 9 (buiten kantooruren) of via het mailadres administratieCBT@hhk.nl

Activiteitenagenda

8 aug. Verkoop collectemunten kerkgebouw

9 aug. Verkoop collectemunten Sliedrecht

27 aug. Afscheid fam. Bouman

2 sept. Jongerenavond (laser Gamen)

3 sept. Gemeentedag

Crèche Beurten

Zondag 31 juli

Mevr: R den Breejen- van Zessen, Marit Blokland

Zondag 7 augustus

Mevr: M de Jong, Liesanne Kool

Zondag 14 augustus

Dianne Roza, Welize Lock

Zondag 21 augustus

Mevr: C. den Breejen- van Wingerden, Sarina Bakker



Pastoraat



Ter lezing

Bij zijn 25-jarig ambtsjubileum (7 juli 1886) sprak dr. ds. P. H. van Ronkel in zijn gedenkrede het volgende uit:

Neen, gij behoeft dit niet, maar indien gij bewijs wilt voor de handhaving der trouw Gods in de bewaring Zijner Kerk, zie dan nu op dat volk van ballingen in uw midden, waartoe ook ik behoer, zo menigmaal, om eigen zonden, door schier alle volkeren, ook door u, vertrappt en vertreden, verguisd en gehoond.

Evenwel is het er nog en oefent nog steeds een zeer machtigen invloed uit, op uw staatkundige instellingen, uw inrichtingen van het schoolonderwijs, uw geneeskundige wetten.

Hoezeer het zich nog steeds verzet tegen de Christus en Diens Geest des levens, gij zult het niet kunnen vernietigen. Het is een uitverkoren volk, het zijn beminden om der vaderen wil. Het volk der verbonden, aan wie de Heere evenzeer Zijn genade als Zijn trouw zal verheerlijken.

Vanwaar ik dit weet? Misschien omdat ik, uit de stam van Levi, zelf tot dat volk behoer, waarop ik rechtmatig fier ben? (...)

Weet ge, wat het is? Ik geloof de vastigheid van Gods Woord. Als de volheid er heidenen zal zijn ingegaan, zal gans Israël zalig worden.

En, o indien hun verwerping de aanneming der volkeren is, wat zal dan hun aanneming zijn? Een leven uit de dood, een algemene verheerlijking van de Christus, Die uit de dood is opgestaan ten leven, ten voorbeeld ook voor Zijn Israël.

Weet ge waarom ik dit vastelijk geloof en hoop? Omdat de belijdenis van een Nathanaël een eeuwige zal blijken. Jezus Christus is niet slechts de eeuwige leraar der Gerechtigheid, niet slechts de eeuwige Zoon van God, maar ook in eeuwigheid de Koning Israëls.

Eenmaal zal het de psalm van alle verlost en in de dag der overwinning en der heerlijkheid wezen: "Rabbi! Gij zijt de Zone Gods, de Koning Israëls!" Amen.

Dr. Ph. S. van Ronkel (1829-1890) was een Messiasbelijdende jood die na zijn bijna voltooide studie Klassieke Letteren en zijn bekering, door God geroepen werd tot het predikambt.

Na zijn promotie (taalkundig over Schriftuitleg), werd hij in 1861 predikant in de Hervormde Gemeente van Maasland. Leiden was zijn laatste gemeente, tot zijn heengaan naar zijn Jezus, met grote vreugde.



Kerkvoogdij

Opbrengsten en giften juni 2022

De opbrengsten en giften in de maand juni 2022 hopen we in een volgend kerkblad te vermelden.

Collecteopbrengsten juni 2022

De collecteopbrengsten in de maand juni 2022 hopen we in een volgend kerkblad te vermelden.

Verkoop collectemunten en/of kaarten

Maandag 8 augustus 2022: 19.00-20.00 uur. Verkoop in het kerkgebouw

Dinsdag 9 augustus 2022: 19.30-20.30 uur. Verkoop bij familie A. Roza, Middenveer 18 te Sliedrecht

Bij het naderend afscheid.

Hij heeft ons al de rechten van Uw mond
Met lust verteld, ons vlijtig onderwezen;
Uit al den schat van 't grote wereldrond
Is nooit de vreugd in zijn gemoed gerezen,
Die hij in Uw getuigenissen vond,
Door hem betracht, en and'ren aangeprezen.

Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER,
Opdat hij leev', Uw woorden moog' bewaren,
En dat Uw Geest ons ware wijsheid leer',
Ons oog verlicht', de nevels op doe klaren;
Dat onze ziel de wond'ren zie en eer',
Die in Uw wet alom zich openbaren.

Uw woord is hem een lamp voor zijnen voet,
Zijn pad ten licht, om 't donker op te klaren.
Hij zwoer, en zal dit met een blij gemoed
Bevestigen, in al zijn levensjaren,
Dat hij Uw wet, die heilig is en goed,
Door Uw genâ bestendig zal bewaren.

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!
Dies zal zijn ziel dat ook getrouw bewaren;
Want d' oop'ning van Uw woorden zal gewis,
Gelijk een licht, het donker op doen klaren;
Zij geeft verstand aan slechten, wien 't gemis
Van zulk een glans een eeuw'gen nacht zou baren.

Zijn ziel bewaart Uw trouw getuigenis;
Dat heeft hij lief, ook doet hij Uw bevelen.
Uw woord kan hem, ofschoon hij alles mis,
Door zijnen smaak, èn hart èn zinnen strelen.
Gij weet zijn weg, en hoe zijn wandel is;
Daarvan wil hij ook niets voor U verhelen.

Dan vloeit zijn mond steeds over van Uw eer,
Gelijk een bron zich uitstort op de velden;
Wanneer hij door Uw Geest Uw wetten leer,
Dan zal zijn tong Uw redenen vermelden;
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER;
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden.



Dankbetuiging

Colofon

Predikant / Eindredacteur kerkblad

Ds. B.D. Bouman
Buitendams 217
3371 BD, Hardinxveld-Giessendam
☎(0184) 750741 ✉bd.bouman@outlook.com

Scriba

J. van Zijtveld
Grevelingenlaan 30, 3363 CA, Sliedrecht
☎(0184) 449343 ✉jvanzijtveld@solcon.nl

Ledenadministratie

M. L. Koppelaar
☎(0184) 418545 ✉m.l.koppelaar@kpnplanet.nl

Diaconie

Rekeningnummer diaconie: NL54 RABO 0105 3218 77

Kerkvoogdij

W. van Ballegooijen (voorzitter) ☎(0184) 614609
A. Roza (penningmeester) ☎(0184) 422377
A.J. Blokland (secretaris) ☎(0184) 622239
✉ arjenblokland81@gmail.com

Hersteld Hervormde Gemeente Giessendam - Neder-Hardinxveld en Sliedrecht

Rekeningnummer: NL93 RABO 0325 0961 12
A. Roza, Middenveer 18, 3361 TK, Sliedrecht

Cd's kerkdiensten

(0184) 701076 meesbos@solcon.nl

Charitas, thuishulpgroep

☎06-42408271
✉charitas@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

Bij seksueel misbruik binnen de kerk:

☎06-81080117 (tijdens kantooruren): Meldpunt Misbruik
✉vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl

Interne Vertrouwens Persoon Beleid en Voorlichting

☎06-36585261 Mw. P.N. van den Boogaard-van Willigen
✉vertrouwenspersoon@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

Verschijningsdatum kerkblad: vrijdag 26 augustus

Uiterste inleverdatum kopij:

Maandag 22 augustus 18.00 uur!

☎06 55917827 & 06 13882336
✉kerkbladhhghgs@gmail.com

Coördinatie bezorging kerkblad

Fam. D. Versluis, Wieling 73, 3371 PC,
Hardinxveld-Giessendam ☎(0184) 616395

Abonnement kerkblad

J. Duijzer ☎(0184) 617753 ✉ jduijzer@solcon.nl
Abonnementprijs € 22,50 per jaar

Website: www.hhghardinxveld-sliedrecht.nl

Inloggegevens: – gebruikersnaam:
– wachtwoord