

Voor alle data geldt: zo de HEERE wil en wij leven

Diensten

Zondag 02 december, (1^e Adventszondag)

9.30 uur: Ds. B.D. Bouman v.b. Heilig Avondmaal
18.00 uur: Ds. B.D. Bouman H.C. Zondag 12

Zondag 09 december, (2^e Adventszondag)

9.30 uur: Ds. B.D. Bouman Bediening en viering
Heilig Avondmaal
18.00 uur: Ds. B.D. Bouman Dankzegging H.A.

Zondag 16 december, (3^e Adventszondag)

9.30 uur: Ds. B.D. Bouman
18.00 uur: Ds. A. Kos Middelharnis/ Sommelsdijk

Collecten

Zondag 02 december

1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
- 3a. Solidariteitsfonds

Zondag 25 november

1. Eredienst en pastoraat
 2. Kerkvoogdij
 - 3b. Pastoriefonds
- Collecte Heilig Avondmaal
Stichting Ontmoeting

Zondag 16 december

1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
- 3c. Plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Graag 20 minuten voor tijd aanwezig!

Zondag 02 december

9.30 uur: mevrouw A.W. Boelen- van Namen,
Tamarah Bakker, Vivian van Tuijl, Rosanne den Breejen

Zondag 09 december

9.30 uur: mevrouw N. Blokland- van Vliet, mevr. S. van
Lingen- Leeuwestein, Laurien den Uijl, Lise Boerman

Zondag 16 december

9.30 uur: mevrouw J. Driessse- de Koning, mevr. M.S.Boer-
Ter Maten, Laura Terlouw- Hensbergen, Liesanne Kool

Kerkgebouw

Hersteld Hervormde Kerk
Buitendams 205
3371 BD Hardinxveld-Giessendam
☎ (0184) 611126

Kosters

M. van der Plas ✉ v.d.plas@kliksafe.nl ☎ (0184) 622091
Schouw 24, 3371 HG Hardinxveld-Giessendam

A. Ritmeester ✉ a.ritmeester@solcon.nl ☎ (0184) 615992
Parallelweg 68, 3371 GC Hardinxveld-Giessendam



Meditatie

"Hij zal komen en ulieden verlossen" (Jesaja 35: 4c)

Advent

Nog even en de zogenaamde adventstijd is weer aangebroken. Dat is een bijzondere tijd binnen het kerkelijk jaar, waarbij we in het stil mogen staan bij de geboorte van de Heere Jezus.

Nu gaat het mij in deze meditatie in het bijzonder om het woordje 'advent'. Vaak wordt het namelijk vertaald met 'verwachting'. De adventstijd zou dan een tijd van verwachting zijn, waarbij wordt uitgezien naar de beloofde Zaligmaker. De nadruk wordt dan vaak ook gelegd op de verwachting van bijvoorbeeld Zacharias en Elisabeth, Simeon en Anna.

En toch gaat in de adventstijd niet in de eerste plaats om de verwachting. Het woord 'advent' betekent namelijk 'komst'. Daár gaat het in de laatste weken voor kerst in het bijzonder om. Om de komst van Hem die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Niet onze verwachting, niet het uitzien van ons mensen naar de Zaligmaker is het belangrijkste, maar de komst van Hem, die komt ondanks het feit dat Hij nauwelijks verwacht werd. Want laten we wel zijn: de schriftgeleerden en farizeeën hadden Hem niet verwacht. En dat gold velen in de dagen van de Heere Jezus.

Nee, tijdens de adventsperiode gaat het dus om de komst van de Heere Jezus hier op aarde. En daar gaat het in Jesaja 35 nu ook om. De Heere zegt het volk daar toe dat de Zaligmaker komen zou opdat Hij het volk van alle onrecht zou verlossen. Redden en bevrijden. Dat zal Zijn werk zijn. Dat blijkt ook wel uit de naam die Hem later wordt gegeven: Jezus, Redder, Zaligmaker. Hij is gekomen om zondaren uit de banden van de zonde los te maken, te bevrijden en tot de Heere te trekken.

Een vers verder lezen we wat Hij nog meer zou doen: "Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen; want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis". Als de Zaligmaker komt zijn er wonderen te verwachten. Dan gebeurt het voor ons mensen onmogelijke; dan worden dode zondaren tot het leven geroepen. Dan ontvangen dove zondaren het gehoor. Blinde zondaren het zicht op Gods koninkrijk en heerlijkheid. Ja, de komst van de Zaligmaker zal niet onopgemerkt plaatsvinden.

De Heere draagt hiertoe Zijn zorg. Dat is ook de rijkdom van de zin: "Hij zal komen". Daarmee laat de Heere ons zien: Hij staat er voor in. Hij is Degene die dit alles mogelijk maakt én er zorg voor zal dragen dat het gebeurt. Ook al valt er, naar de mens gesproken, niets meer te verwachten. Het is alles van Hem afhankelijk.

Zien we het, dat het in de adventsperiode dus niet om ons of onze verwachting gaat? Het gaat om Hem, die Zijn Woord nakomt en Zijn belofte vervult. Hij draagt hiertoe Zijn goddelijke zorg. Als het van ons mensen zou afhangen, dan was Zijn komst hier op aarde nooit werkelijkheid geworden. Hij is gekomen op grond van Zijn verkiezend welbehagen. Op grond van Zijn eenzijdige goddelijke liefde. Op grond van Zijn barmhartigheid. Voor wie en wat voor soort mensen is deze adventsboodschap nu tot troost? Voor diegenen die zichzelf als zwak en zondig hebben leren kennen. Diegenen die moeten zeggen dat er in hun levens zo ontzettend veel aan schort. Diegenen die moeten zeggen dat ze Gods wet niet kunnen onderhouden en dagelijks moeten opmerken dat ze niet zijn, zoals ze zouden moeten zijn. Maar ook voor hen die moeten zeggen dat hun verwachting van de Heere zo heel vaak minimaal is. Omdat ze zo vaak klein en gebrekkig van Hem denken. Voor hen is de adventsboodschap een boodschap van hoop. Want Hij is gekomen om te verlossen. Ondanks al ons gebrekkige verwachten. En dat maakt juist dat er verwachting van Hem mag zijn. Opdat we met verwachting uitzien naar Zijn komst in ons leven. Maar ook: met verwachting uitzien naar Zijn tweede komst. Want: "Hij zal komen en ulieden verlossen". Daarom lezer(es): "Welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten" (Jes. 30:18). Een gezegende adventsperiode toegewenst.

*Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER', godvruchte schaar, houd moed;
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja, wacht; verlaat u op den HEER' (Ps. 27:7)*

B.D. Bouman, v.d.m.



Kerkenraad

Bezinningsuur en Censura Morum

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 9 december is er op donderdag 6 december een bezinningsuur. De aanvang is 19.45 uur. Aansluitend houdt de kerkenraad van 21.00 uur tot 21.30 uur Censura Morum in de consistorie.

Kerstviering Ouderencontact

Dinsdag 18 december is er van 15.00 uur tot 19.30 uur de kerstviering voor alle ouderen van de gemeente vanaf 65 jaar. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven dan kunt u dat nog steeds doen via het opgaveformulier dat bij de persoonlijke uitnodiging zat. We zien er naar uit om u te ontmoeten en hopen op een goede en gezegende kerstviering.



Pastoraat



Kerkvoogdij

Verkoop collectemunten en/of kaarten, (laatste verkoop dit jaar!!)

Maandag 10 december 19.00-20.00 uur, verkoop in het Kerkgebouw. Dinsdag 11 december 19.30-20.30 uur, verkoop bij familie A. Roza, Middenveer 18 te Sliedrecht

Opbrengsten en giften

Ouderling Struijk ontving 2x € 10,-, bestemd voor de kerkvoogdij. De kerkjes bij de uitgang brachten in de maand november € 278,50 op. Via de collecte is € 50,- bestemd voor de dankdagcollecte.

Onlangs is onze gemeente *Het Stapeldiner* gehouden, een activiteit georganiseerd door JV Sola Fide. De opbrengst bedroeg € 405,-. Hiervan heeft de kerkvoogdij de helft ontvangen, bestemd voor 'uitbreiding zaalruimte', waarvoor dank. Voor de volledigheid: de andere helft was bestemd voor Light to Shine.

Vrijwillige bijdragen: verzoek tot overmaken

Een groot deel van de vrijwillige bijdragen is inmiddels ontvangen. Veel gemeenteleden voldeden aan hun toezegging en maakten hun vrijwillige bijdragen voor 2018 over. De kerkvoogdij verzoekt vriendelijk diegenen die hun toegezegde vrijwillige bijdragen voor het jaar 2018 nog niet (geheel) hebben overgemaakt, indien mogelijk, dit vóór 31 december te doen op rek.nr. NL93 RABO 0325 0961 12 t.n.v. de Hersteld Hervormde Gemeente Giessendam – Neder-Hardinxveld en Sliedrecht. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Verschijsing Kerkblad

Het volgende kerkblad verschijnt voor 3 weken.

Collecteopbrengsten

1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
- 3a. Plaatselijke diaconie
- 3b. Pastoriefonds

(begroot € 710,-)
(begroot € 660,-)

zondag 18 november

1. € 834,35
2. € 757,40
- 3a. € 851,57

zondag 25 november

1. € 788,07
2. € 773,60
- 3b. € 800,65



Ha jongens en meisjes, Kom je vrijdagavond ook weer naar de club? Na de vertelling spelen de jongens een spel, en kunnen de meisjes iets maken. We hebben van een aantal kinderen nog geen contributiegeld gekregen. Zou je dat de eerstvolgende keer dat je naar de club komt mee willen nemen? Het is € 8,- voor het hele seizoen. Tot dan!

De Regenboog

Op de laatste clubavond werd er verteld dat op de volgende clubavond, vrijdag 7 december een cliënt (Ramiro) van stichting ontmoeting langs hoopt te komen! Hij wil graag zijn levensverhaal vertellen aan onze jongeren. We hebben speciaal voor deze avond ook de jongeren van club de Ark en JV Sola Fide uitgenodigd. Het RD zal deze avond ook aanwezig zijn en een kort verslag met foto maken om deze in de december bijlage te plaatsen! Nou, we hopen natuurlijk heel veel jongeren te ontmoeten deze avond, we beginnen om 19.00u en het zal iets langer duren, tot ongeveer 20.30u. We zien samen met Ramiro uit naar een fijne avond met elkaar, kom jij ook? 11 januari zal de eerstvolgende clubavond zijn.

Zondagsschool

Hallo jongens en meisjes. We zijn alweer druk aan het oefenen voor het kerstfeest. Afgelopen zondag ging het al best goed. Fijn dat er thuis ook geoefend wordt. Maar heb jij ook al je vader en moeder, opa's en oma's en verdere familieleden uitgenodigd voor de kersfeestviering op 26 december, aanvang 10.30 uur? Want wat is het fijn om samen met hen het kerstfeest te vieren! Zondag 2 december hopen we weer in de kerk te oefenen. Zondag 9 december is er geen zondagsschool vanwege de bediening van het Heilig Avondmaal. Zondag 16 december hopen we voor de laatste keer te oefenen. We zouden het fijn vinden als jullie dan allemaal aanwezig kunnen zijn. We beginnen om 14.15 uur. Tot dan!

**Diaconie****Diaconie**

De opbrengst van de collecte aan de tafel van het Heilig Avondmaal op zondag 2 december is bestemd voor Stichting Ontmoeting. Deze stichting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.

**Verenigingen****Mannenvereniging i.o.**

Maandagavond 3 december vergadert de mannenvereniging weer, in de grote zaal. Aanvang 19:45 uur. We behandelen de Bergrede, Mattheüs 5 vers 17 - 20: Jezus en de wet, waarbij broeder W. Zuyderduyn de inleiding voor ons verzorgt. Hartelijk welkom!

Vrouwenvereniging Tryféna

Na alle drukte en voorbereidingen die er waren voor de verkoopdag zal er dinsdag 11 december weer vrouwenvereniging zijn. Deze morgen zal in het teken staan van het komende Kerstfeest, waarin we gedenken de geboorte van de Zaligmaker. We hopen dat het met elkaar een gezegende morgen zal zijn.

Bijbelstudiekring 35+

Maandagavond 10 december, verwachten we u om 20.00 uur op de torengalerij. We hopen samen na te denken over hoofdstuk 5: Begin van de woestijnreis. Hartelijk welkom!

De Ark

**Evangelisatie**

Afgelopen zaterdagavond mochten we weer naar het refofcafé gaan. Het was een avond waar we hebben ervaren dat het Woord van God echt af kan ketsen. We hebben eigenlijk alleen maar moeilijke gesprekken gehad en gebed is heel hard nodig. Zowel voor de mensen die we gesproken hebben als voor de evangelisten. We moeten niet onderschatten dat we met evangeliseren in de strijd komen te staan om de redding van een ziel. Daarom is het gebed noodzakelijk. Zeker als zaterdagavond 22 december ook weer een avond gepland staat. Dat we daar toch weer met nieuwe krachten en met het vertrouwen op God naar toe mogen. We hebben nog geen aanmeldingen en meerdere hebben al aangegeven niet te kunnen, dus we hopen dat er aanmeldingen komen. Aanmelden voor de actie van 22 december graag via ons e-mailadres:

**Diversen**

evangelisatie@hhghardinxveld-sliedrecht.nl.

Vers gerookte zalm-actie

Graag willen wij de gerookte zalm-actie voor de kerstdagen onder uw aandacht brengen. De zalm is afkomstig van een rokerij uit Urk en is geschikt voor in de diepvries. Ze worden verkocht per halve / hele zalm of in cadeau verpakking, zodat u het ook als een geschenk kunt geven. De opbrengst van de actie zal zijn voor de uitbreiding van de kerk. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het bijgevoegde bestelformulier.

Avond met Stichting Ontmoeting en landelijke actie HHJO; speciaal voor alle jongeren van de gemeente

Zoals u en jullie wellicht weten is onlangs het startschot gegeven voor een nieuwe landelijke actie van de HHJO. Het thema is: "Wie goed doet, goed ontmoet."

Er zijn drie doelen aan de actie verbonden: 1) Generale Diaconale Commissie, 2) HHJO, ontwikkeling digitale platforms 3) Stichting Ontmoeting. Over de eerste 2 doelen volgt later in dit seizoen meer informatie. Nu willen we u en jou alvast informeren over het werk van de Stichting Ontmoeting. We doen dat niet met informatie in dit kerkblad, maar hebben daarvoor een speciale avond georganiseerd. Deze avond met de Stichting ontmoeting vindt plaats op vrijdag 7 december en duurt van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur en vindt plaats in ons kerkgebouw. Het is een voorlichtingsavond waarin client Ramiro zijn levensverhaal hoopt te vertellen. Het belooft een informatieve en indrukwekkende avond te worden. Als je deze avond bijwoont dan weet je dus direct voor welk doel we onder andere samen met de HHJO het komende seizoen actie gaan voeren. Alle jongeren van de gemeente zijn van harte uitgenodigd en dat geldt uiteraard ook voor alle overige belangstellenden.

Kinderoppas

Vanaf nu gaan er twee moeders en twee meiden oppassen. Zo blijft het voor iedereen mogelijk om de kleine kinderen te brengen bij de oppas van de kerk. Het was nu steeds iets te druk. Als het dan een keertje rustig is kan één van de meiden naar de kerk. Graag verzoeken wij de eventuele meegebrachte bekers, flessen, tassen te voorzien van de naam van het kind. Dank voor jullie medewerking!

Oliebollen en appelbeignets

Omdat het voorziet in een behoefte worden er ook dit jaar weer overheerlijke olieballen en appelbeignets verkocht. De olieballen en appelbeignets worden weer gebakken door speciaalbakkerij van der Grijn uit Groot-Ammers. Bekende kwaliteit voor een goede prijs! En zoals u van ons gewend bent worden de olieballen op 31 december gratis bij u thuisbezorgd. Bestelformulieren worden bij het eerstvolgende kerkblad bijgevoegd. Indien gewenst kunt u ook al eerder het bestelformulier aanvragen bij Harry Blokland, harryblokland@hotmail.com of 0657347356.

Gemeentedag

De gemeentedag ligt alweer even achter ons. We mogen terugzien op een fijne en gezellige dag. Op deze manier willen we iedereen nog eens hartelijk bedanken die, op welke manier dan ook, heeft meegeholpen om deze dag

goed te laten verlopen! Het mooie bedrag van € 3976,17 is de totale opbrengst van deze dag. Dit is, zoals bij u bekend, bestemd voor de uitbreiding van de zaalruimte in onze kerk. Bovenal dank aan de HEERE die ons deze dag met elkaar gegeven heeft.

Verkoping 24 november

Met dankbaarheid zien we terug op een hele gezellige en fijne dag. Velen van u mochten we ontmoeten. Wat is het goed om op deze manier met elkaar gemeente te zijn. De voorlopige netto opbrengst van deze dag is het geweldige bedrag van € 5.200,00. Het exacte bedrag leest u in het volgende kerkblad. Wat leuk dat er ook dit jaar weer kleurplaten ingeleverd zijn. De volgende kinderen hebben een prijs gewonnen: Evy Roubos, Julia Furster, Matthijs en Ruben Loeve. Evy Roubos had de hoogste score met sjoelen en de prijs van de pot kruisnoten gaat naar Sem Eijkelenboom, hij zat het dichtst bij het juiste aantal. De keuken is gewonnen door Dhr. Klop, de garage Mevr. Vlot, het kinderkrugje ging naar Mevr. Bos en de tipi tent naar Mevr. Boer-Bakker. Om deze dag mogelijk te maken hebben velen zich ingezet waarvoor onze welgemeende hartelijke dank.

Samenzangavond

Herinnering! zaterdag 1 december, aanvang 19.00 uur, voor verdere informatie zie vorig kerkblad.

Lectuuractie Friedensstimme

Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee met de lectractie van stichting Friedensstimme. Op 1e kerstdag hopen we de Bijbelpakketten gereed te leggen in de hallen van de kerk, zodat zij na de diensten meegenomen kunnen worden. Het Bijbelpakket is gratis mee te nemen; de gebruiksaanwijzing voor verzending is bijgevoegd. U betaalt alleen de verzendkosten. Helaas zijn de portokosten opnieuw gestegen. Om dat hoge tarief beter te benutten worden voor de prijs van € 15,40 euro bij de Bijbel in de Russische taal ook nog 2 kinderbijbels bijgevoegd in hetzelfde pakket. Onder de evangelisten is grote behoefte aan evangelisatiemateriaal voor kinderen. Het boek 'Verhalen over het leven van de Heere Jezus' van Laura Zwoferink is daarom vertaald in het Russisch en in passende grootte gedrukt, zodat het precies past binnen het gewicht en de afmetingen van het te verzenden pakket.

De hulp aan de evangelisten in Rusland op deze manier is zó belangrijk. De persoonlijke verzending per post is op dit moment de enige mogelijkheid om Bijbels daar te krijgen. Evangelist Anton Ponomarjov schreef vorig jaar aan Friedensstimme een verslag van zijn evangelisatiewerk in de haast onbereikbare gebieden in het hoge noorden van Rusland. (Die zijn alleen maar in de winter bereikbaar als de rivieren bevroren zijn.) Hij eindigde zijn verslag met de woorden: Vrienden in Nederland, wat een groot voorrecht is het dat wij samen met u het Evangelie mogen verkondigen onder heidense volken in het noorden. Blijft u bidden voor ons, dat wij onze dienst volkomen zullen vervullen en dat de Heere nog mensen tot Zich zal trekken.

Wie niet in de mogelijkheid is een Bijbelpakket uit de kerk mee te nemen, kan contact opnemen met fam. Wemmers. Als er nog over zijn kan een pakket bij hen afgehaald wor-

den. Bezorging is eventueel ook mogelijk. Ook voor verdere vragen kunt u bellen naar: Fam.Wemmers, Parallelweg 24B, Hardinxveld-Giessendam, tel. 0184-616952.

Spaanse Evangelische Zending

S.E.Z. zoekt oproepvrijwilligers voor hand- en spandiensten kantoor Hardinxveld-Giessendam. Mail naar: voorlichting@sez.st of bel 06-27269502.

Logeerhuis de Ark

De Ark uit Hardinxveld-Giessendam zoekt vrijwilligers. De Ark biedt een plek aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Zij kunnen hier in het weekend en in vakanties terecht om te logeren. Bij de zorg voor het eten en drinken en de activiteiten die we ondernemen worden de begeleiders ondersteund door vrijwilligers. Zij helpen bijvoorbeeld met koken, gaan wandelen met een logee, doen een spelletje met hen of begeleiden hen naar de kerk. Vrijwilligers bepalen zelf hoe vaak zij aanwezig kunnen zijn. Naast hulp bij de begeleiding van de logees zijn we ook opzoek naar de helpende handen bij het schoonmaken van de locatie. Op maandagmorgen na een logeerweekend en in de vakanties wordt De Ark door vrijwilligers schoongemaakt. Kunt u ons helpen met een van de taken? Voor aanmelden of meer informatie kunt u terecht bij Judith van Dijk. email: judithvandijk@eddee.nl

Frituurolie, ijzer, papier

Iedere maandagavond van 18.30-20.00 uur, kunt u frituurolie, ijzer en oud papier in de loods bij de kerk brengen.

Frituurolie kunt u ook brengen bij de familie F. Boer, Weresteijn 22, Sliedrecht. Info: koster Ritmeester, tel. 615992.



Spaart u mee?

Huisgemaakte advocaat

'De Pastorie' is in grote en kleine potten te koop bij mevrouw W. van de Berg. De opbrengst is voor het pastoriefonds. Te bestellen via: wbvdbergmeerkerk@hotmail.com of 06-23214198



Bedankt

Bedankt

Activiteitenagenda

01-12	19.00-20.15 u	Samenzangavond
03-12	18.30-20.00 u	Inleveren ijzer, olie, papier
06-12	19.45 uur	Bezinningsuur/ Censura Morum
10-12	18.30-20.00 u	Inleveren ijzer, olie, papier
10-12	19.00-20.00 u	Coll. munten/kaarten kerk
11-12	19.30-20.30 u	Coll. munten Sliedrecht
26-12	10.30 uur	Kerstviering Zondagsschool

Colofon

Predikant / Eindredacteur kerkblad

Ds. B.D. Bouman
Buitendams 217
3371 BD Hardinxveld-Giessendam
☎(0184) 750741 ☒ bd.bouman@outlook.com

Scriba

J. van Zijtveld
Grevelingenlaan 30, 3363 CA Sliedrecht
☎(0184) 449343 ☒ jvanzijtveld@solcon.nl

Ledenadministratie

M. L. Koppelaar
☎(0184) 418545 ☒ m.l.koppelaar@kpnplanet.nl

Diaconie

Rekeningnummer diaconie: NL54 RABO 0105 3218 77

Kerkvoogdij

W. van Ballegooijen (voorzitter) ☎(0184) 614609
A. Roza (penningmeester) ☎(0184) 422377
R.T. Hensbergen (secretaris) ☎(078) 6153666
☒ rthensbergen@upcmail.nl

Hersteld Hervormde Gemeente Giessendam - Neder-Hardinxveld en Sliedrecht

Rekeningnummer: NL93 RABO 0325 0961 12
Middenveer 18, 3361 TK Sliedrecht

Charitas, thuishulpgroep

☎06-42408271
☒ charitas@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

Cd's kerkdiensten

☎(0184) 701076 ☒ meesbos@solcon.nl

Interne Vertrouwens Persoon

☎06-36585261 P.N. van den Boogaard-van Willigen
☒vertrouwenspersoon@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

Volgende verschijningsdatum kerkblad

Vrijdag 21 december, (3 weken)
Uiterste inleverdatum kopij (book antiqua, 10 ptn)
Maandag 17 december, vóór 18.00 uur
☎(0184) 422370 ☒ kerkbladhhghgs@gmail.com

Coördinatie bezorging kerkblad

Fam. P.C. den Breejen ☎(0184) 613707

Abonnement kerkblad

J. Duijzer ☎(0184) 617753 ☒ jduijzer@solcon.nl

Abonnementsprijs € 22,50 per jaar

Website: www.hhghardinxveld-sliedrecht.nl