

### Rondom de diensten

#### Diensten

**donderdag 10 mei**

9.30 uur: ds. B.D. Bouman

**Hemelvaartsdag**

**zondag 13 mei**

9.30 uur: ds. J.P. Boiten

*Chr. Ger. predikant*

Ridderkerk

18.00 uur: ds. B.D. Bouman

**zondag 20 mei**

9.30 uur: ds. B.D. Bouman

**Eerste Pinksterdag**

18.00 uur: ds. C.M. Visser

Boven-Hardinxveld

**maandag 21 mei**

9.30 uur: ds. K.J. Kaptein

**Tweede Pinksterdag**

Ridderkerk

*Openbare belijdenis van  
het geloof*

#### Collecten

**donderdag 10 mei**

1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
- 3a. Solidariteitsfonds

**zondag 13 mei**

1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
- 3b. Plaatselijke diaconie

**zondag 20 mei**

1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
- 3c. Pinksterzendingscollecte

**maandag 21 mei**

1. Eredienst en pastoraat
2. Kerkvoogdij
- 3c. Pinksterzendingscollecte

**Kinderoppas: zie pagina 2**

#### Kerkgebouw

Hersteld Hervormde Kerk

Buitendams 205

3371 BD Hardinxveld-Giessendam

☎ (0184) 611126

#### Kosters

M. van der Plas ✉ [v.d.plas@kliksafe.nl](mailto:v.d.plas@kliksafe.nl) (0184) 622091

Schouw 24, 3371 HG Hardinxveld-Giessendam

A. Ritmeester ✉ [a.ritmeester@solcon.nl](mailto:a.ritmeester@solcon.nl) (0184) 615992

Parallelweg 68, 3371 GC Hardinxveld-Giessendam

**Voor alle data in dit kerkblad geldt: zo de Heere wil en wij leven.**



### Meditatie

" (...) Ik ga heen om u plaats te bereiden" (Johannes 14:2b).

#### Een Plaatsbereider

We leven op dit moment tussen Pasen en de Hemelvaartsdag in. De Heere Jezus spreekt over die gebeurtenis in Johannes 14. We worden bij het laatste avondmaal gebracht. Wat een onderwijs hadden Zijn leerlingen daar nog ontvangen! Hij had hen al vroeg duidelijk gemaakt wat er zou gaan gebeuren. Hij zou gaan lijden, sterven, Hij zou wederom op gaan staan. Maar Hij zou ook ten hemel varen en Zijn discipelen niet alleen laten: de andere Trooster zou komen. De Heere had het hen verteld en ze hadden er nog zo weinig van begrepen.

De Heere leert ons met deze woorden ook veel. Hij leert ons waartoe Hij ten hemel moest varen: om Zijn leerlingen plaats te bereiden. Sommigen lezen: "een plaats te bereiden". Ik denk dat dat niet terecht is. Eerder in het vers heeft de Heere Jezus duidelijk gemaakt dat "het huis Zijns Vaders vele woningen heeft". De plaatsen in Gods koninkrijk zijn reeds bepaald en aanwezig. Zijn gelovigen mogen daarvan ook verzekerd zijn. De Heere heeft voor hen al van voor de grondlegging van deze wereld een plaats bepaald. Hun nieuwe naam is daar als het ware opgetekend, al kunnen ze dat nu nog zo weinig begrijpen en beseffen. Nee, de Heere Jezus zou dus niet ten hemel rijzen om daar plaatsen te maken. Die zijn er al. Hij zal plaats maken. Hij zal de hemel geschikt maken, voorbereiden op de komst van Zijn leerlingen. Dát is Zijn werk in het koninkrijk der hemelen.

Hoe Hij dat doet? Laten we er maar het zwijgen toe doen. Dat lezen we in het Woord niet. Wel dát Hij dit doet. En als het goed is is deze wetenschap voor Zijn gelovigen alleen al tot een grote troost. Door het geloof mogen zij weten dat Hij op dit moment alles in gereedheid brengt om hen eeuwig tot Zich te kunnen nemen. Hij is in Gods koninkrijk aanwezig tot hun welzijn. Wat een troost, in soms troosteloze omstandigheden. Alles wordt in gereedheid gebracht en als Zijn tijd is aangebroken, dan zullen zij daar zijn waar Hij is. En zolang alles nog niet in gereedheid is gebracht, stelt Hij Zijn komst uit tot eer van Zichzelf.

Het blijkt dat Christus bij Zijn hemelvaart Zijn gelovigen niet uit het oog zal verliezen. Zij zijn het voor wie Hij mens is geworden toen Hij hier op aarde kwam. Zij zijn het, voor wie Hij Zijn lijdensweg heeft bewandeld. Met het oog op hen laat Hij zich kruisigen. En met hun zonde en schuld op de schouders zal Hij Gods toorn gedragen. Na Zijn opstanding ziet Hij naar Zijn leerlingen om en bij Zijn hemel-

vaart 'vergeet' Hij hen niet. Integendeel. Hij blijft trouw aan hen, ondanks al hun ontrouw.

Christus weet immers al dat Zijn leerlingen Hem zullen verlaten en verloochenen. En ondanks die wetenschap, zegt Hij hen toe dat Hij heengaat om hen plaats te bereiden. Dat moet wel eenzijdige, goddelijke liefde zijn. Als het van de kant van Zijn leerlingen moet komen zou het alles hopeloos zijn. De gronden voor Zijn omzien en trouw neemt Hij uit zichzelf. Dát is het fundament. Niets hoeft er van die leerlingen bij. Niets hoeft er ook van ons meer bij. Hij staat er voor in.

We weten dus weinig van de wijze waarop de Heere de hemel voorbereidt op Zijn gelovigen. Wel lezen we in het Woord dat Hij ook Zijn gelovigen voorbereidt op de hemel. Hij snoeit en schaaft in hun levens, opdat ze minder van deze wereld en meer van Hem zouden verwachten. Hij leert hen voortdurend dat zij hier op aarde voorbijgangers, pelgrims zijn op reis naar de eeuwigheid. Het zijn soms moeilijke wegen waardoor Hij hen laat gaan, maar ze hebben altijd de bedoeling om ons geschikter te maken voor Zijn koninkrijk. Alle dingen in het leven van Zijn gelovigen moeten daartoe medewerken te goede. Zo blijkt uit het Woord dat de Heere voor alles zorg draagt. Hij heeft de weg tot het hemels koninkrijk verdiend en geopend. Hij bereidt het koninkrijk voor Zijn gelovigen. En Hij bereidt Zijn gelovigen voor op de hemel. Wat een volkomen Zaligmaker wordt ons in het Woord voorgesteld! Zijn werk en omzien zijn de zekerheid voor hen die van Hem zijn.

Maar de vraag die zich nu aan ons opdringt beste lezer(es), is wel of Hij nu ook onze plaats bereid? Is Hij daar nu ook voor u, jou en mij? Hoe we dat weten kunnen? Bereidt Hij ons nu ook voor op de hemel? Leerden wij rusten in Zijn werk alleen? Leerden we schuilen op Golgotha? Is Hij al de schijnbare zekerheden in ons leven uit handen gaan nemen, om slechts en alleen Hem en Zijn werk over te leren houden? Daaruit kunnen we opmaken, weten of Hij ook voor ons is opgenomen. Want als Hij het in ons leven voor het zeggen heeft gekregen, dan is Hij ook degene die voor u, jou en mij is opgevaren ten hemel om ons plaats te bereiden. Dat alles kunnen we niet los zien van Zijn volkomen middelaarswerk. Als Hij het één voor ons volbracht heeft, dan zal Hij ook het andere volbrengen. Ondanks al onze gebreken en tekortkomingen. En vanwege Zijn trouw, vanwege die ontferming is er zekerheid in

Hem alleen. Daarom kunnen zij die Hem vrezen met het oog op de komst van Christus zingen:

*'k Zal dan gedurig bij U zijn,  
In al mijn noden, angst en pijn;  
U al mijn liefde waardig schatten,  
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.  
Gij zult mij leiden door Uw raad,  
O God, mijn heil, mijn Toeverlaat,  
En mij, hiertoe door U bereid,  
Opnemen in Uw heerlijkheid (Ps. 73:12).*

Zingt u, zing jij het hartelijk mee?

B.D. Bouman, v.d.m.



### Dankwoord

U zult op de hoogte zijn van het feit, dat ik met de komst van uw nieuwe herder en leraar mijn werkzaamheden in uw midden afgesloten heb. Vanaf begin oktober tot eind april mocht ik vooral bij ouderen bezoeken afleggen en zo met elkaar spreken over vele zaken. Ik wil mijn dank overbrengen voor de wijze waarop ik ontvangen werd.

Er was een stukje hartelijkheid en ook openheid om met elkaar te spreken over het ene nodige. Ook was er zeker ook ruimte om te zoeken naar troost en bemoediging in die situaties, dat er zorgen zijn en nood op de levensweg. Om elkaar zo te wijzen op Hem, Die met innerlijke ontferming bewogen is, de Heere Jezus Christus. Ik mag zo wel schrijven, dat de periode in uw midden voor mij ook tot bemoediging mocht zijn. Daarom ook die dankbaarheid.

Onze bede is, dat de Heere u allen goed en nabij zal willen zijn en ook een gezegende tijd zal willen schenken met uw nieuwe predikant. Dat hij tot zegen gesteld zal worden en een instrument mag zijn in Gods hand tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot heil van zondaren. Tenslotte u allen hartelijke groeten en Gode bevelen. Ds. L. Groenenberg

### Heilige Doop

### Belijdenis des geloofs

#### Kinderoppas

**Kinderoppas:** oppas 20 minuten voor tijd aanwezig

**donderdag 10 mei**, 9.30 uur: mevrouw C. den Breejen van Wingerden, Beza Buitelaar, Julia van Zijtveld

**zondag 13 mei**, 9.30 uur: mevrouw L. Kwakernaak-Duijzer, Mirthe van Hartingsveld, Liesanne Kool

**zondag 20 mei**, 9.30 uur: mevrouw A. de Jong-Pals, Laura Hensbergen, Geanne Drinkwaard

**maandag 21 mei**, 9.30 uur: mevrouw Van de Waal-Hermenet, Lydia den Uijl, Lisanne den Toom

**CGK voorganger:** Op 13 mei hoopt ds. Boiten in onze gemeente voor te gaan. Een korte toelichting is op zijn plaats. In 2012 heeft de synode besloten de mogelijkheid te bieden dat predikanten van de CGK voorgaan in HHK gemeenten. Na het vertrek van ds. A. Kos zijn diverse preekbeurten ingevuld met voorgangers die “vrijkwamen” vanuit Middelharnis. De kerkenraad heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt. Zo is er ook een preekbeurt afgesproken met CGK predikant ds. Boiten.







## Gem. bijeenkomsten

### Samenzangavond 26 mei

Op DV zaterdag 26 mei willen we weer samen zingen van 19.00-20.15 uur. We zingen deze keer psalmen en liederen onder het thema "Laat ons alom Zijn lof ontvouwen". Iedereen, van jong tot oud, is welkom. Breng ook gerust familie, vrienden, burens of andere belangstellenden mee.

### Opvoedavond Johannes Calvijn School

Op D.V. 15 mei vindt de derde opvoedingsavond in de serie 'opvoeden doe je samen!' plaats. Het thema van deze avond is 'Sprekken met je kinderen - hoe praat je over het geloof?'

Naast de lezing door dhr. Laurens Snoek is er keuze uit 8 verschillende workshops.

In overleg met het bestuur van de Calvijnschool is er - vanwege het overlijden van dhr. Wim Baas - voor gekozen de workshop 'in gesprek bij rouw en verdriet' aan te bieden. De workshop 'hulpmiddelen bij het gesprek' komt hiermee te vervallen.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website [www.geloofwaardigopvoeden.nl](http://www.geloofwaardigopvoeden.nl).



## Kerkvoogdij

### Collecteopbrengsten

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Eredienst en pastoraat | (begroot € 710,00)                           |
| 2. Kerkvoogdij            | (begroot € 660,00)                           |
| 3a. Plaatselijke diaconie | 3b. Fonds noodlijdende gemeenten en personen |

### zondag 29 april

1. € 669,18
2. € 669,87
- 3a. € 693,45

### zondag 6 mei

1. € 783,31
2. € 729,16
- 3b. € 815,25

### Verkoop collectemunten/ kaarten

Maandag 21 mei (19.00 uur tot 20.00 uur): verkoop in het kerkgebouw en op dinsdag 22 mei (19.30 uur tot 20.30 uur) bij de familie Roza, Middenveer 18, Sliedrecht.

### Opbrengsten en giften

Ds. Groenenberg ontving € 15,-, € 25,-, 2x € 10,- en 2x € 20,-, allen bestemd voor de kerkvoogdij. De kerkjes bij de uitgang brachten in de maand april € 294,20 op.

### Verschijsing kerkblad: let op inleveren kopij!

Het volgende kerkblad verschijnt op vrijdag 25 mei. Vanwege Tweede Pinksterdag vragen we iedereen die kopij aanlevert voor dat kerkblad, dat te doen uiterlijk zaterdag 19 mei, 12.00 uur.



## Diaconie

### Pinksterzendingscollecte

Tijdens de diensten op zondag 20 mei en maandag 21 mei aanstaande (Eerste en Tweede Pinksterdag) zal in onze gemeente de zogenaamde Pinksterzendingscollecte van de HHK. plaatsvinden. De opbrengst van de 3<sup>e</sup> rondgang in deze diensten is bestemd voor de zending van de landelijke HHK.

Wij bevelen de collecte voor het hiervoor genoemde doel van harte bij u aan. Zending behoort tot de roeping van de Kerk!



## Verenigingen

### Vrouwenvereniging Tryféna

Zoals bekend is, zal ons jaarlijks uitje op dinsdag 12 juni zijn. U kunt zich hiervoor nog opgeven tot uiterlijk 22 mei bij Ria Oosterom, telefoonnr. 420246 of bij Filomeni Korevaar, telefoonnr. 419917. We hopen op een gezellige dag met elkaar.

### Zondagsschool

Hallo jongens en meisjes, de komende zondagen hebben we weer zondagsschool van 14.15-15.00 uur. We hopen elkaar dan weer te zien. Het duurt nog even, maar op zondag 24 juni de laatste zondagsschoolmiddag, zal er ook het afscheid zijn van de oudste kinderen die de zondagsschool gaan verlaten. Meer informatie volgt nog.



## Evangelisatie

In het vorige kerkblad heeft u al kunnen lezen over de komende evangelisatieacties. Hierbij nogmaals een oproep. Zaterdagavond 19 mei hopen we weer een evangelisatieactie te houden in het refocafé te Dordrecht. In het vorige kerkblad stond ook een stuk over 'Zie hem Lam Gods!' God maakt van mensen gebruik als Zijn instrumenten, uitdelers van menigerlei genade. Wat een troost als je dan leest dat Petrus later wordt uitgezonden, terwijl hij 'alleen maar' belijdt: 'Ik kan U niet missen!' Die minder volmaakte liefde is voldoende voor God. Afgelopen weken zijn we allemaal weer bepaald bij het feit dat het aardse leven niet voor eeuwig is. Laten we onze tijd dan op aarde gebruiken om Hem, in onze onvolmaaktheid, te dienen en anderen te vertellen dat het zó nodig is om God lief te krijgen. Wij kunnen Hem lief hebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad! Als u/jij (ja, het is voor alle leeftijdsgroepen!) dat met anderen wilt delen, dan graag aanmelden via [evangelisatie@hhghardinxveld-sliedrecht.nl](mailto:evangelisatie@hhghardinxveld-sliedrecht.nl). We hebben de aanmeldingen heel hard nodig, want het is elke keer weer spannend of we überhaupt één tweetal kunnen vormen.

Verder willen wij u herinneren aan de evangelisatieactie op de braderie van 16 juni. Meerdere informatie volgt in het volgende kerkblad. Aanmelden hiervoor kan al wel via

ons e-mailadres. Als deze stap nog te groot is, spreekt u dan alstublieft iemand van onze commissie (Tamara Boer, de heer Van de Berg, Erik Bons, Hermine den Breejen, ouderling Struijk) aan!

### Gemeenteavond/toerustingsavond

Woensdagavond 23 mei om 19.45 uur hoopt dominee W.J. van den Brink te komen om met ons na te denken over het thema 'Praktisch evangeliseren - hoe doe ik dat?'. De avond zal bestaan uit een lezing en er is plaats voor vragen en gesprekken. We hopen dat we als gemeente zo weer extra bagage krijgen om op onze eigen plaats, met onze gekregen talenten, over Hem te kunnen getuigen. Tot dan!

### Diversen

#### Ledenvergadering van de Vereniging een School met de Bijbel (Koningin Wilhelminaschool)

We nodigen u uit om de jaarvergadering van onze schoolvereniging bij te wonen op donderdag 31 mei, vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Locatie schoolgebouw KWS.

Naast de vaste agendapunten willen we er ook dit jaar een interactieve avond van maken. We hopen met elkaar het thema 'identiteit' te behandelen. Uw komst wordt zeer gewaardeerd.

Ook willen we hen die nog geen lid zijn, hartelijk oproepen een lidmaatschap te overwegen. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij onze secretaris, de heer J.W. Korevaar (J.Korevaar@konwilhelminaschool.nl).

### Plantenactie

De plantenactie heeft het mooie bedrag van €1325,- opgebracht voor de kerk! Bedankt voor uw/jouwbijdrage aan de actie in welke vorm dan ook. We kijken terug op fijne actiedagen met elkaar! Bovenal zijn we de HEERE dankbaar dat alles voorspoedig mocht verlopen.

### Frituurolie, ijzer, papier

Iedere maandagavond van 18.30-20.00 uur, kunt u frituurolie, ijzer en oud papier in de loods bij de kerk brengen. Frituurolie kunt u ook brengen bij de familie F. Boer, Weresteijn 22, Sliedrecht. Info: koster Ritmeester, tel. 615992. Spaart u mee?



### Huisgemaakte advocaat

'De Pastorie' is in grote en kleine potten te koop bij mevr. W. van de Berg, voor het pastoriefonds, 06-23214198, wvdbergmeerkerk@hotmail.com.



**Bedankt:** Voor alle blijken van medeleven en belangstelling die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van onze vader en opa zeggen wij u hartelijk dank. Fijco en Siska, Jorian en Elsbeth, Nicoline Boer

**Bedankt:**

## Activiteitenagenda

Datum:	Tijd:	Activiteit:
07-05	18.30-20.00 u	Inleveren ijzer, olie, papier
14-05	18.30-20.00 u	Inleveren ijzer, olie, papier
21-05	18.30-20.00 u	Inleveren ijzer, olie, papier
21-05	19.00-20.00 u	Coll. munten/kaarten kerk
22-05	19.30-20.30 u	Coll. munten Sliedrecht
23-05	19.45 u	Gemeenteavond
26-05	19.00 u	Samenzangavond

### Colofon

#### Predikant / Eindredacteur kerkblad

Ds. B.D. Bouman

Buitendams 217

3371 BD Hardinxveld-Giessendam

☎ (0184) 750741

✉ bd.bouman@outlook.com

#### Scriba

J. van Zijtveld

Grevelingenlaan 30, 3363 CA Sliedrecht

☎ (0184) 449343

✉ jvanzijtveld@solcon.nl

#### Abonnement kerkblad

J. Duijzer ☎ (0184) 617753

✉ jduijzer@solcon.nl

#### Ledenadministratie

M. L. Koppelaar

☎ (0184) 418545

✉ m.l.koppelaar@kpnplanet.nl

#### Diaconie

Rekeningnummer diaconie: NL54 RABO 0105 3218 77

#### Kerkvoogdij

W. van Ballegooijen (voorzitter) ☎ (0184) 614609

A. Roza (penningmeester) ☎ (0184) 422377

R.T. Hensbergen (secretaris) ☎ (078) 6153666

✉ rthensbergen@upcmail.nl

#### Hersteld Hervormde Gemeente Giessendam – Neder-Hardinxveld en Sliedrecht

Rekeningnummer: NL93 RABO 0325 0961 12

Middenveer 18, 3361 TK Sliedrecht

#### Charitas, huishulpgroep

☎ 06-42408271

✉ charitas@hhghardinxveld-sliedrecht.nl

#### Cd's kerkdiensten

☎ (0184) 701076

✉ meesbos@solcon.nl

#### Volgende verschijningsdatum kerkblad

Vrijdag 25 mei 2018

#### Uiterste inleverdatum kopij kerkblad (lettertype Book Antiqua, lettergrootte 10)

Zaterdag 19 mei, vóór 12.00 uur

☎ (0184) 418190

✉ kerkbladhgs@filternet.nl

#### Coördinatie bezorging kerkblad

Fam. P.C. den Breejen

☎ (0184) 613707

#### Abonnementsprijs

€ 22,50 per jaar

**Website** www.hhghardinxveld-sliedrecht.nl